

# Vaan



In Israël is de amandel de eerste boom die bloeit.  
In Syrië en Israël toont hij zijn volle bloemen al tegen het  
einde van januari en in het begin van Februari.

**Orgaan van de Bond van  
Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag**

- Lopen op water blz. 3
- Open Deuren blz. 7
- Valkuilen in ons mediagebruik blz. 11
- Staat jouw deur open? blz. 14





Ds. J.H. Lammers

• *Van de voorzitter*

### Bijbelstudies

In de maand april beginnen de nieuwe Bijbelstudies. Ds. J. Belder uit Harskamp is bereid om de Bijbelstudies te verzorgen over het Nieuwe Testament. Aan hem is gevraagd om de brieven van Johannes te behandelen. Ds. J. P. Nap zal Bijbelstudies over het Oude Testament maken. Hij gaat Leviticus behandelen, een Bijbelboek waarin over offers gesproken wordt. Ook dit deel van de Bijbel is vol van de Persoon en het werk van de Heere Jezus Die het Lam van God is Dat de zonde van de wereld wegneemt. We wensen de beide collega's Gods zegen toe bij de voorbereiding van de Bijbelstudies.

### Website

Vaak is de vraag gesteld of het mogelijk is dat de Bijbelstudies onmiddellijk na verschijnen op de website geplaatst kunnen worden. Als hoofdbestuur hebben we besloten hier positief op in te gaan. Mocht een Hervormde Vaan later dan gewenst bij u door de brievenbus komen, dan kunt u toch al gebruik maken van de Bijbelstudies. Weet u dat aan het einde van een jaar alle nummers van de Hervormde Vaan op de website worden geplaatst? Alle nummers vanaf het jaar 2006 tot en met 2019 staan erop.

### Huishoudelijke vergadering

Op zaterdagmiddag 4 april zal de Huishoudelijke vergadering gehouden worden in Veenendaal. Allerlei huishoudelijke vragen zullen aan de orde worden gesteld. Ook zal er, zoals gebruikelijk, ruimte zijn voor bezinning. Ds. J. van Dijk zal een referaat houden, getiteld: de essentie van de avondmaalsviering, n.a.v. het avondmaalsformulier. Staat de datum in uw agenda? We wensen u goede verenigingsavonden toe in het tweede deel van het winterseizoen.

• De kopij voor het maart-nummer moet vóór 20 februari bij de drukker ([info@boutdruk.nl](mailto:info@boutdruk.nl)) aanwezig zijn.

### • *in dit nummer*

Van de voorzitter.....	2
Meditatie .....	3
Bijbelstudie o.t.....	4
Bijbelstudie n.t.....	7
Ter Zake.....	11
WEB.....	14
Organisatienieuws.....	18
Overlijdensberichten.....	18
Uitnodiging Huishoudelijke vergadering.....	20

#### Adres administratie:

Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a,  
3862 DB Nijkerk • T 033 - 2456699

Email: [bonds bureau@solconmail.nl](mailto:bonds bureau@solconmail.nl)

Bankrek.nr. NL08RABO0377871559

t.n.v. Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk

Openingstijden Hervormd Bondsbureau:

Maandag en donderdag van 8.30-12.00 uur.

Dinsdag, woensdag en vrijdag gesloten.



## Lopen op water

*Heere, indien U het bent, geef mij dan bevel over het water  
naar U toe te komen. Hij zei: Kom!*

Mattheüs 14:28-29

**D**e discipelen hebben veel te danken aan de schipperskwaliteiten van de oud-visers onder hen. De zee van Tiberias is meer dan eens overgestoken. Dat viel overigens niet altijd mee. Niet dat het daar ook maar enigszins naar uitzag op deze rustige avond. Hoewel, zij wisten beter. Het kon op deze binnensee zomaar ineens spoken. Het is ook deze nacht raak. Hoge golven beuken het schip.

Ogenschijnlijk varen we rustig een nieuw levensjaar binnen of betrekken we een andere woning, starten we studie, maken we plannen. Het water is stil en rimpelt zo nu en dan. Kijken we achterom en om ons heen, alles vertelt ons dat we op de aarde leven, buiten het vredige en veilige Paradijs. Ziekte, tegenslag, moeite en sterven, kunnen ineens de golven zijn die op ons levensschip afstormen. Gevolgen van onze zonde. Het stelt voor grote vragen, waarom ik? En zelfs Petrus zal straks tegen de Heiland zeggen over Johannes: 'En hij dan, Heere?' Toch, van de golven geloven we dat ze niet buiten Gods voorzienig beleid en Vaderhand om komen aanrollen!

Maar, is Jezus niet bij hen? Kan Hij hen niet helpen? Nee, zij zijn door Hem vooruit gestuurd. Hijzelf bleef op de berg achter om in alle rust en stilte te bidden. En het is op die manier dat Hij tóch bij Zijn discipelen is. Is dat niet een geweldig beeld met waar Jezus

nu is?! Aan de rechterhand van de Vader bidt Hij. Zo houdt Hij Zijn kinderen vast en brengt Hij zondaars tot de kudde. Op de berg toen en in de hemel is overzicht en vergezicht, want er is meer dan beproeving door de golven. Weten we het nog? De Heere belooft Zijn Kerk en kudde geen gemakkelijke reis, maar wel een behouden aankomst.

Trouwens, de Heere Jezus is God de Zoon. Zijn wegen van genade, hulp en bijstand voor Zijn discipelen zijn altijd hoger, heerlijker en meer vertroostend dan hun wegen. De Heiland weet in welke moeilijkheden Zijn discipelen zijn gekomen en gaat hen, lopend op het water, tegemoet. De mannen in de boot schrikken enorm en roepen: een spook! Dan: Heb goede moed, Ik ben het, vrees niet. Heere, zegt Petrus, als U het bent, gebiedt me tot U te komen. Kom. Gelovend en gehoorzaam stapt Petrus uit het schip en loopt op het water naar Jezus toe. Waar het geloof op Jezus ziet, is geen berg te hoog en geen zee te diep. Dat is ook een oefening. Naar Hem alleen luisteren en op Zijn bevel gaan en staan. Zonder Mij kunt Gij niets doen, maar het tegendeel ook.

Kom! Er is dit keer geen pad door het water, maar óp het water. Er is geen verdrinken, maar met Christus veel sterker zijn dan het geweld der wateren. Want, golven vlak en zeeën droog, met Christus. Petrus, zondaar, al Gods golven en al Gods baren zijn over

Mij heengegaan. In het uur van het oordeel was er geen pad door de zee, maar verzwolgen door de golven van Gods verbolgen oordeel. En die golven in het tijdelijk leven dan? Daar mag gezongen worden: Kind, Ik heb u gedragen! Met God over de golven lopen alsof ze er niet zijn en waren. Geestelijk geleerde kunst van geloof en overgave in de handen van Die God Die het nooit verkeerd doet. Stap gehoorzaam en ziende op Hem 2020 binnen.

O, als Petrus het geluid van de wind hoort en in gedachten het water en de golven, zinkt hij weg. En Jezus laat hem gaan. Geloof wordt beproefd. Heere, behoud mij! Dat woord moet je proeven. Vaste Rots van mijn behoud. Jezus steekt Zijn hand en grijpt Petrus vast. Waarom hebt gij gewankeld, klein gelovige? Ik ben het, vrees niet. Op deze woorden vallen vijanden achterover, maar vrienden voorover.



Dr. A.J. van den Herik

• *Bijbelstudie o.t.*

# Het Rijk van Christus

*deel 9 - Jesaja 32*

## Inleiding

Jesaja is bij uitstek de profeet die over de komende Heilskoning, de Messias profeteert. We hebben al veel over Hem gehoord. In Jesaja 7 hoorden we Zijn Naam: Immanuel. In Jesaja 9 lasen we dat Hij door God gegeven is en in Jesaja 11 vernamen we hoe de Geest Hem leidt en toerust. Nu worden weer andere dingen over Hem gezegd. In Zijn manier van optreden weerspiegelt Hij Zijn Zender.

## Plaats

Jesaja 32 maakt deel uit van een groter gedeelte: Jesaja 28-35. In dit gedeelte staan opnieuw oordeel en verlossing centraal. Het heil dat God geeft, staat in contrast met het onheil dat Israël nu meemaakt. Het optreden van de Messias steekt scherp af tegen dat van de zondige leiders. Die dachten alleen aan zichzelf, waren corrupt en bekommerden zich nauwelijks om het volk (zie bijvoorbeeld Jesaja 28:7-13). Bij de Messias zal het precies

andersom zijn. Hij is helemaal gericht op Zijn onderdanen. Hun heil gaat Hem ter harte.

## Recht en bescherming (vers 1-2)

De messiaanse Heilskoning zal regeren in gerechtigheid. Doordat Hij als koning het goede voorbeeld geeft, zullen ook Zijn ministers (vorsten) leiding aan het volk geven overeenkomstig het recht van God! Gerechtigheid wordt hier verbonden met verlossing. Gods gerechtigheid betekent dat Hij Zich houdt aan Zijn afspraken. Hij gedenkt in genade aan de beloften van Zijn verbond en daarom grijpt Hij reddend in. Net zoals Hij Zich ook houdt aan Zijn bedreigingen als Israël Zijn verbond overtreedt.

Deze Koning zal recht doen aan mensen die het moeilijk hebben. Degenen die in hun nood op Hem hopen, vinden bij Hem een geopend oor en hart. In vier sprekende beelden wordt dat in vers 2 beschreven. De

Messias is allereerst *een beschutting tegen de wind*. Hoe hard de wind ook waait, wie bij Hem schuilt zal niet weggeblazen worden. Die heeft houvast. De beloofde Koning is ook een *schuilplaats tegen de vloed*. Normaal gesproken regent het niet zoveel in Israël, maar in het regenseizoen kan de regen soms in stortbuien uit de hemel komen. Het gebeurt wel, dat er zoveel regen valt, dat een compleet weggedeelte wordt vernield. Deze beide beelden doen ons denken aan Mattheus 7:24-29. Het huis van de dwaze bouwverwerd weggespoeld door regen en wind; het was immers niet op de steenrots gebouwd. De andere twee beelden wijzen op het gevaar van *droogte*. Wie door de woestijn trekt, krijgt last van dorst. Wie in de brandende hitte wandelt, loopt gevaar om door een zonesteek geveld te worden. Water en schaduw zijn daarom noodzakelijk in dit klimaat. Zo zal de Messias voor Zijn onderdanen zijn. Hij is voor hen een Bron in de droogte en een Schaduw in de hitte. Ook Psalm 121:5-6 en Psalm 84:7 spreken daarvan. Deze Koning – in wie wij de Heere Jezus herkennen – zal Zijn volgelingen beschermen en behoeden. Zonder Gods wil valt er geen haar van hun hoofd. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal daarin veilig de nacht van angst en zorg kunnen doorbrengen (Psalm 91). Zelfs in het laatste oordeel zal Hij veilig zijn. Wie een schaap van deze goede Herder is, zal immers nooit uit Zijn hand gerukt worden. Aan zo iemand geeft Hij het eeuwige leven. Hij gaf immers aan het kruis Zijn leven voor de schapen (Johannes 10:15).

### **Luisteren (vers 3 en 4)**

Eén van de ergste dingen van vroeger was dat het volk niet luisterde naar God. Hun ogen

waren blind voor wat God deed. In Jesaja 6:10 wordt zelfs gezegd dat Jesaja's prediking ertoe zal leiden dat het volk blind en doof wordt. Ze worden door hun ongelof aan de verharding prijsgegeven. Die tijd is nu voorbij. Het volk zal weer oog krijgen voor Wie God is en wat Hij doet en niet langer de ogen afwenden. Ze zullen horen wat hun van Godswege verteld wordt en er acht op slaan! In plaats van verharding komt er geloof. In plaats van onverschilligheid en afkeer is er gehoorzaamheid. Het volk zal innerlijk vernieuwd worden. Daarvoor zal deze Koning zorgen!

Onbedachtzamen krijgen nu inzicht en stamelaars zullen nu duidelijk spreken. Met deze 'stamelaars' worden geen mensen die stotteren bedoeld, maar leiders die door dronkenschap of slaap niet meer uit hun woorden kunnen komen, zie 28:7-8 en 29:9-10. Verwarring en beneveling zullen wijken.

### **Onderscheid (vers 5-8)**

De rechtvaardige Koning zal mensen eerlijk beoordelen. Een dwaas zal niet langer edelmoedig genoemd worden en een bedrieger niet langer vrijgevig. Ze zullen beoordeeld worden naar wat ze werkelijk zijn. Een dwaas is immers een spotter. Hij (er)kent God niet en is oneerlijk en onbarmhartig in zijn handel en wandel (vers 5, zie ook Psalm 14). Een bedrieger is erop gericht armen kwaad te doen. Zijn woorden zijn vals en verhullen zijn eigenlijke bedoeling: een ander te gronde richten. (De betekenis van het slot van vers 7- 'en wanneer de arme spreekt, het recht' – is net als de Hebreeuwse tekst onduidelijk.) Dwazen en bedriegers zullen worden ontmaskerd, maar een oprechte ('edelmoedige' genoemd) zal geprezen worden (vers 8). Voor ons is het moeilijk om iemand goed te

beoordelen. Maar voor de grote Koning zijn alle dingen duidelijk. Hij kent wat in het diepst van het hart leeft. Daarom berispte Hij zo streng de Farizeeërs, die met veel ophef hun gaven in de offerkist gooiden, maar verheugde zich over de liefde van de arme weduwe die maar een klein penninkje gaf. Haar gave was immers veel groter dan die van hen (Lucas 20:1-4). Jezus ziet het hart aan. En ook aan Zijn dienaren geeft Hij soms een dergelijke mensenkennis (Handelingen 5:1-11).

### **Ware gerustheid (vers 9-14)**

Vers 9-14 geven - zoals we vaker bij Jesaja tegenkomen - ineens een blik op de moeilijke tijd die binnenkort aanbreekt. De heilstijd ligt immers nog in een verre toekomst. In Jesaja's tijd is daarvan nog geen sprake. Zorgeloze vrouwen worden opgeroepen om te beseffen dat binnen een jaar rampspoed over Jeruzalem komen zal. Waarschijnlijk is hier de ellende bedoeld die gepaard zal gaan met de Assyrische aanval die vanaf Jesaja 36 beschreven wordt. Over een jaar zal het zo zijn (vers 10). Dan zal er hongersnood zijn (vers 12).

### **Echte rust (vers 15-20)**

Maar deze tijd van ellende zal niet altijd duren. De Heilskoning komt immers! Deze Koning (over wie de verzen 1-8 uitvoerig gesproken hebben) wordt Zelf geleid door de Geest (Jesaja 11:1-2) en is daarom gezalfd met de Heilige Geest (Jesaja 61 en 42:1). Hij zal ook de Heilige Geest uitstorten. Over die uitstorting spreekt ook Jesaja 44:3-4. Ook andere profeten noemen dit, zie bijvoorbeeld Ezechiël 36:26-27 en Joël 2:28-39. De Geest zal nieuw leven brengen. Dan zal de dorre woestijn een vruchtbaar veld worden. En

vruchtbare velden zullen uitgroeien tot heerlijke bossen (vers 15b).

Overal zal gerechtigheid wonen en Gods wil gedaan worden: in de woestijn en op het veld (vers 16). Wat het oplevert? Vrede, rust en veiligheid voor altijd. Israël zal in ongestoorde rust mogen leven. De beloofde Koning is immers een Vredeskoning (zie Jesaja 9:6 en 11:6-9).

In prachtige beelden wordt beschreven hoe de Messiaanse koning - de Heere Jezus - vrede geeft in harten en levens van mensen. Hij zal eenmaal Zijn volgelingen brengen op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel. Tegenover de valse rust waarvan Jeruzalem droomt (vers 9-14), staat de echte rust die God geeft. Dit geldt voor wie zich in vertrouwen en geloof aan Hem leren overgeven. Voor wie echter halsstarrig op eigen wegen blijft gaan, zal het oordeel komen. Vers 19 geeft dat in beeldende bewoordingen weer. Vers 20 houdt weer een bemoediging in: het volk van God zal aan alle wateren zaaien. Dit betekent dat ze geen angst meer hoeven te hebben voor misoogsten en hongersnood. Overal kan het vee vrij rondlopen, want gevaren zijn er dan niet meer! Zie ook Jesaja 35:1-9.

Zo doet het slot van dit hoofdstuk ons nog een keer het oog slaan op Deze Koning. Hij geeft echte vrede. Paulus zegt in Efeze 2:14: 'Hij [Christus] is onze vrede'. Hij verzoent door Zijn offer zondige mensen met God en doet zo Zijn vrede neerdalen in mensenharten (Filippenzen 4:7) en eenmaal op de hele schepping (Kolossenzen 1:20). De straf die ons de vrede aanbrengt, kwam op Golgotha op Hem neer (Jesaja 53: 5). Er is een dure prijs voor deze vrede betaald!

## Vragen

1. Het optreden van de Heilskoning staat in scherp contrast met dat van de andere leiders.
  - a. Waarin ligt het verschil? Betrek hierbij ook Jesaja 28:7-13.
  - b. Wat zijn de Bijbelse vereisten voor goed leiderschap? Welke opdracht en welk voorbeeld geeft Jezus ons? Lees hierbij Lucas 22:24-30.
2. De Heere Jezus is een beschutting tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Wat betekent dat voor u? Betrek hierbij Mattheüs 7:24-29. Wat betekent in dit verband Psalm 91?
3. Wat betekent het voor u dat de Messiaanse Koning vergeleken wordt met waterbeken in een dorre streek en met de schaduw van een rots? Zie ook Psalm 121:5-6 en Psalm 84:7.
4. De Messias zal de harten en intenties van mensen doorzien. Noem eens een aantal voorbeelden uit het Nieuwe Testament waarin dat duidelijk naar voren komt. Wat betekent deze alwetendheid voor u persoonlijk (zie ook Psalm 139)?
5. Vers 9-14 spreekt over vals vertrouwen en valse rust. Vers 15-20 spreekt juist van echt vertrouwen en echte rust. Waarin ligt het verschil? Wat zegt dat voor ons eigen leven?
6. De komst van de Messias is verbonden met de Heilige Geest.
  - a. Hoe wordt de zegen Die de Heilige Geest geeft in dit gedeelte beschreven?
  - b. Wat zeggen Jesaja 44:3-4, Ezechiël 36:26-27 en Joël 2:28-29 over het werk van de Heilige Geest? Lees ook Heidelbergse Catechismus zondag 20.
  - c. Watervaart u zelf van het werk van de Heilige Geest?
7. Vers 15-20 spreekt over de vrede, jaloom. Wat heeft deze vrede te maken met het werk van de Heere Jezus? Hoe kunnen wij die vrede ervaren (zie ook Filippenzen 4:7)?

## Zingen

- Psalm 27 vers 3 en 7  
Psalm 32 vers 4  
Psalm 42 vers 4 en 5  
Psalm 63: 1 en 2  
Psalm 84 vers 3 en 4  
Psalm 91 vers 1 en 7  
Psalm 121 vers 2 en 3



Ds. J. van Dijk

• *Bijbelstudie n. t.*

# Open Deuren

*Johannes 20 vers 1-23*

## Intro

Tijdens een visitatiebezoek in een gemeente kwamen er veel gemeenteleden hun zorg uiten. De reden? Hun gemeente krimpt en een handjevol mensen is er nog over.

Eén van de gemeenteleden zei: wie zal als laatste van ons de deur dicht doen? Ik kan me voorstellen dat de discipelen dat ook gedacht hebben toen de Heere Jezus gekruisigd, gestorven en begraven was.

### Vers 1-2

Wie de vier Evangelieën vergelijkt over de opstanding, merkt dat er ondanks diversiteit in de beschrijvingen van Jezus' opstanding, een rode draad door heen loopt: een leeg graf, vrouwen en discipelen die het graf van Jezus opzoeken en de verschijningen van de opstane Christus aan hen zodat zij geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan. In hoofdstuk 20 schrijft Johannes over Maria Magdalena, die Petrus en hem erbij haalt omdat de steen van het graf afgewenteld was. Ze ontdekte dat, toen ze 's morgens vroeg met anderen naar het graf van Jezus wilde gaan. Hun bedoeling was om het lichaam van Jezus te verzorgen en Hem de laatste eer bewijzen. De reden dat ze dat nu pas doet, is waarschijnlijk dat er bij de begrafenis van Jezus háást gemaakt moet worden omdat de sabbat aanbrak (Joh. 19 vers 42).

### Vers 3-7

Toen Maria Magdalena zowel Petrus als Johannes deelgenoot maakte van haar ontdekkingen bij het open graf, gingen ze à la minuut er naar toe. Het is niet duidelijk of Petrus en Johannes bij elkaar waren toen Maria hen benaderde over het open graf of dat ze hen allebei apart opgezocht heeft. In ieder geval komen ze samen bij het open graf aan. Johannes eerder dan Petrus. Het wordt wel gesuggereerd dat dat te maken heeft met de verloochening van Petrus: hij ging langzamer lopen omdat hij de Heere Jezus verloochend had. Dat besef drong steeds meer door, hoe dicht hij bij het graf van Jezus kwam. Of dat zo is, weet ik niet. We lezen als Johannes een vluchtige blik in het graf werpt, dat Petrus toch voorop gaat, het graf ingaat en alles bekijkt. 'Zien' (vers 6) betekent: nauwkeurig in je opnemen, over nadenken wat je ziet.

Wat ziet Petrus? De grafdoeken, de doodskleding die de Heere Jezus aan had, lagen netjes opgevouwd op hun plek in het graf. Dat betekent in ieder geval geen grafroof. Wat betekent het wel? Hier zien we de dubbele majesteit en grootheid van de Heere Jezus: 1) dat Hij Zich vernedert en zelfs onze doodskleding aantrekt en de weg van de dood gegaan is, die wij verdiend hebben; 2) dat Hij de doodskleding weer uitgetrokken heeft en dood, hel en duivel overwonnen heeft.

### Vers 8-10

'Toen' (vers 8) betekent dit: Petrus heeft nauwkeurig gekeken naar de doodskleding van de Heere Jezus en riep vervolgens Johannes om te komen kijken. Dat doet Johannes. Dan staat er van Johannes: hij geloofde. Wat geloofde hij? Uitleggers zeggen: Johannes geloofde wat Maria Magdalena gezegd had, dat ze de Heere hebben weggenomen. Omdat in vers 9 staat: 'want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan'. In het Grieks staat 'nog niet' vooraan in de zin: nog steeds drong het niet tot hen door op grond van de Schrift dat Jezus uit de doden moest opstaan. Dat klopt toch? Ja, maar als Johannes dit jaren later opschrijft in zijn Evangelie wil hij dit ermee zeggen: 'toen ik in het graf de grafdoeken en doodskleding van Jezus zag, begon ik te geloven in de opstanding, het was nog maar een begin, want bij Petrus en mij drong het nog steeds niet door dat de Schrift al van de opstanding van Jezus getuigde'. Wat betekent dat? De Schrift bleef dicht voor hen. Maar wie opent de Schrift voor hen? Johannes en Petrus zelf niet. Wat ze ook zagen, hoe ze ook nadachten, hoe klein hun geloof in Jezus' opstanding ook was, de Schrift bleef dicht voor hen. Klopt



dat? Ja, maar later breekt het door bij ze: dan opent de Heere Jezus de Schriften voor hen (Lukas 24 vers 44-46). En nog weer later, op Pinksteren als het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, horen we Petrus spreken over de opstanding van de Heere Jezus en doet hij dat op grond van de Schriften uit Psalm 16 (Hand. 2 vers 24-28).

### **Vers 11-18**

Johannes pakt de draad van vers 2 weer op: hij schrijft over Maria Magdalena. Zij staat alleen bij het graf van Jezus. Het Griekse woord voor 'graf' betekent o.a. gedenkteken, een herinneringsplaats. Dat is haar pijnpunt: Maria mist een adres, waar ze haar verdriet kan uiten en haar herinneringen aan Jezus de vrije loop kan laten gaan. Wat zien we? Maria is haar geloof en hoop op de Heere Jezus kwijt, maar haar liefde niet. Haar liefde tot Jezus is sterker dan de dood. Hoe sterk is dat? De engelen en de tuinman, die de Heere Jezus blijkt te zijn, vragen haar: waarom huilt u? Wat zegt ze? 'Alstublieft, wijs me waar mijn Heere ligt en ik zal Hem herbe-graven'. Dát is het moment voor de Heere Jezus om haar verdriet weg te nemen. Hoe doet Hij dat? Hij noemt haar bij haar naam: Maria. Wat is dat? Jezus spreekt de taal van de liefde. Zij heeft die liefde voor haar in de stem van Jezus al eerder gehoord. Wanneer? Toen Hij haar riep tot geloof in Hem en haar verlost van zeven demonen. Nu hoort ze die stem van Jezus' liefde wéér: Maria. Het breekt door bij haar: Rabbouni, Meester. Dat doet de krácht van Jezus' liefde! Wat zien we? Hij laat haar niet aan haar lot over, maar verandert haar pijnlijk gemis òm Jezus in het heerlijke bezit ván Jezus. Wel leert de Heere Jezus haar een geloofsles: als ze Hem wil vast-grijpen om Hem hier op aarde altijd bij haar

te hebben, moet ze Hem loslaten. Waarom? De relatie wordt anders: de Heere Jezus blijft niet hier, maar gaat naar Zijn Vader. Wat betekent dat voor Maria? Maria zal de licha-melijke nabijheid van Jezus moeten missen, maar krijgt daarvoor in de plaats de nabij-heid van Jezus door Zijn Geest in haar hart. Zij moet door het geloof leren leven bij en uit Zijn Woord: zó mag zij de Heere Jezus en Zijn heil bezitten, in geloof, hoop en liefde. Daarnaast moet Maria een taak vervullen: zij moet doorgeven wat de Heere Jezus tegen haar zegt. Aan wie? Aan Zijn broeders, staat er. Wie zijn dat? De discipelen. Dat is apart: nooit eerder dan juist nà Zijn opstanding noemt de Heere Jezus de discipelen 'Mijn broeders'. Ze worden eerder wel Zijn leerlin-gen en vrienden (Joh 15 vers 14) genoemd, maar geen broeders. En nu ze er het minste voor in aanmerking komen, omdat ze Hem allemaal verlaten hadden, noemt Hij ze 'Mijn broeders'.

### **Vers 19-23**

De kern van deze ontmoeting van de opge-stane Christus en Zijn discipelen is vers 19: 'Jezus kwam'. Het initiatief gaat zoals altijd van Hém uit. Wat komt de Heere Jezus bij de discipelen doen? Als eerste dit: Hij komt door gesloten deuren heen. Wat betekent dat? De discipelen, op Thomas na, zaten op hun 'onderduikadres', achter gesloten deu-ren. Waarom? Ze waren bang en angstig dat de Joden nu met hen als groep van Jezus zou-den afrekenen. Maar de Heere Jezus zoekt hen op: Hij weet de straat, het huisnummer en de zaal waar de discipelen zich schuil hiel-den te vinden. Zo laat Hij hen weten dat Hij hen nooit in de steek laat, maar altijd bij hen is. Ze staan er niet alleen voor! Als tweede dit: Hij groet ze met de woorden: vrede zij

u. Vrede is het bekende woord jaloom. Door het offer van Jezus krijgt die vrede zijn diepste invulling: vrede met God, door het geloof in Jezus Christus. Hier is het ook dat de Heere Jezus hun angst en bangheid, hun twijfel en ongelof, ermee wegneemt: vrede zij u, kijk maar, Ik ben het. Wat doet Hij? Hij laat Zijn handen en Zijn zijde zien. Wat doet dat met de discipelen? De Heere Jezus maakt ze blij: onze Meester is het echt en Hij is opgestaan. Hij bemoedigt ze en wekt het geloof dat Hij opgestaan is uit de dood, in hen op. Als derde dit: Hij geeft ze een opdracht. Welke? Ze worden uitgezonden de wereld in met dezelfde boodschap die de Heere Jezus van Zijn Vader moest doorgeven aan de wereld. Welke boodschap? De sleutel hanteren van Gods Koninkrijk en verkondigen dat de deur naar Gods Koninkrijk openstaat op grond van vergeving van zonden voor een ieder die tot de Heere Jezus komt met berouw en belijdenis van zonden. Maar wie geen berouw en bekering toont, diens zonden zijn niet vergeven, maar blijven hem of haar toegerekend en blijft de deur van Gods Koninkrijk dicht. Zijn deze discipelen geschikte kandidaten voor die opdracht? Nee, maar de Heere Jezus maakt ze er geschikt voor. Wat doet Hij? Hij blies op hen, staat er. Wat betekent dat? Zoals God in Genesis de levensadem in de neus van de mens blaast, zo blaast de Heere Jezus op hen dat ze de Heilige Geest ontvangen en met Hem vervuld worden. Waarom? Vervuld met de Heilige Geest kunnen ze hun opdracht uitvoeren.

### **Lijnen naar ons leven**

1) Zoals de Heere Jezus Maria bij haar naam noemt, zo worden wij ook door Hem bij onze naam genoemd. We kunnen denken

aan de doop waar onze naam genoemd wordt: Gods verbond, Zijn Woord en beloften, Zijn geboden en vermaningen zijn voor ú bestemd. We kunnen denken aan de verkondiging: dat u in de kerk zit alsof u alleen in de kerk zit en er voor u alleen gepreekt wordt en u daardoor door God bij uw naam genoemd wordt. Of dat het Woord van God krácht doet in uw hart en u er niet onder uit kunt: het gaat om mij! We kunnen denken aan situaties in ons leven, waarin we net als Maria Magdalena met ons geloof en hoop op Jezus failliet gaan en we vertwijfelt vragen of het wel écht geweest is en dat het toch echt is en weer opbloeit. Herkenbaar? Dat doet wat met u: de Heere Jezus is de Levende, Die ons kent en doorgrondt, Die ons geeft wat we nodig hebben. Hij verandert uw verdriet, berouw, gemis om Jezus, ín vreugde, vergeving, bezit en hoop op Jezus. Deed en doet Hij dat bij u ook?

2) Als we het over gesloten deuren hebben, waar moeten we aan denken? Aan de gesloten deuren van de vervolgte kerk van Christus, bij het zendingswerk en evangelisatiewerk, in de gemeente en in de kerk, in de gezinnen en aan ons hart. Wat is er niet gesloten voor de Heere Jezus? Sinds de breuk met God staan we open voor het rijk van de duisternis. Dat hoeft geen moeite te doen om bij ons binnen te komen. Dat zit al bij ons binnen. En God? Hij is in deze wereld binnen gekomen met Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En met Zijn Evangelie van oordeel en vrijspraak, zonde en genade komt Hij binnen bij ons. Hij komt door gesloten deuren heen. Wat kunnen we daarmee? Maak er uw gebed van: 'Heere Jezus, als U door gesloten deuren heen komt, doe het ook bij mij'. Want als Jezus binnenkomt, verandert alles. Hij brengt Zijn vrede mee:

vrede met God, door Zijn bloed. Wat een geweldige bemoediging als we met gesloten deuren zitten. De Heere Jezus kan overal binnen komen. Hebt u die ervaring ook?

### Gespreksvragen

- 1) Vergelijk de beschrijvingen van de opstanding van Christus door Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. Wat zijn de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten? Waar zou dat mee te maken hebben? Heeft dat ons iets te zeggen?
- 2) Wat is de opening van de Schriften? Waarom is dat nodig? Hoe doet de Heere dat? Hoe ervaren we dat? Probeer dat met elkaar te delen.
- 3) Maria zocht een herinneringsplek (het graf) waar ze met haar verdriet naar toe kon. Herkent u dit als we verdriet en rouw meemaken? Wat is onze herinneringsplek?
- 4) In het geloofsleven willen gelovigen de heerlijke ontmoetingen met de Heere Jezus graag vasthouden. Welke les leert de Heere Jezus ons hiermee?
- 5) De Heere Jezus komt door gesloten deuren heen. Welke gesloten deuren hebben wij? Hoe gaan ze open? Hebt u daar voorbeelden van?
- 6) De discipelen moeten in de verkondiging van het Evangelie van Christus de sleutels van het Koninkrijk van God hanteren. Om welke sleutels gaat het volgens H.C. zondag 31? Worden die sleutels in de verkondiging gehanteerd? Wat betekent dat voor ons?
- 7) Welke lessen trekken we uit dit Bijbelgedeelte?



Drs. A.W. van Vugt

Ter Zake

## Valkuilen in ons mediagebruik

Hoeveel tijd besteedt u eigenlijk aan de krant, de radio, de televisie en het beeldscherm van uw pc of uw mobiele telefoon? De gemiddelde Nederlander is een derde van zijn tijd bezig met de media. Uit onderzoek blijkt dat de totale gemiddelde mediatijd uitkomt op 8 uur en 23 minuten per dag. Een goede reden om in deze rubriek in een tweeluik een keer stil te staan bij ons mediagebruik. In dit nummer zoomen we in op de valkuilen en de volgende keer komen de kansen die de media bieden voor het voetlicht.

Als we nadenken over de valkuilen in ons mediagebruik, lopen we het risico dat we

vooral naar anderen kijken. Voor we er erg in hebben, gaat het over onze jongeren die bloot staan aan alle verleidingen die de wereld te bieden heeft. Met een enkele vingerbeweging op hun smartphone kunnen ze immers allerlei foute beelden, muziek of contacten op hun beeldschermje toveren. Niet voor niets is mediaopvoeding een heel belangrijk thema waaraan tegenwoordig op scholen ook veel aandacht wordt besteed. Zeker voor ouders geldt dat het van belang is dat zij weten welke mogelijkheden de moderne media bieden, dat ze proberen het gesprek te blijven voeren met hun kinderen over het mediagebruik en dat ze al op heel jonge leef-

tijd aandacht besteden aan gewetensvorming op dit terrein. Er zijn veel seculiere en christelijke organisaties die voorlichting geven en ouders ondersteunen op dit terrein. Binnen de reformatorische achterban kunt u bijvoorbeeld denken aan stichting Mediawijzer. De bedoeling van dit artikel is dan ook niet zozeer om voorlichting te geven. Het doel is vooral om een persoonlijke bezinning, reflectie op uw eigen mediagebruik, op gang te brengen.

### **Bewustwording**

De eerste valkuil is dat we ons helemaal niet bewust zijn van ons mediagebruik. Hebben we in de gaten dat in de achterliggende 25 jaar ons mediagebruik drastisch is veranderd? Begin jaren negentig van de vorige eeuw was de gemiddelde mediatijd minder dan twee derde van wat het nu is. Toen las men kranten en tijdschriften én men luisterde radio en keek televisie. In 1993 kwam internet. We zijn amper 25 jaar verder en kunnen ons een leven zonder internet niet meer voorstellen. Hoe ziet een lever eruit zonder e-mail, WhatsApp, Netflix, Facebook, Instagram en YouTube? Toch hebben vele generaties, vele eeuwen zonder geleefd.

We leven in een heel bijzondere periode van de wereldgeschiedenis, waarin de technologische ontwikkelingen een enorme vlucht nemen en de mogelijkheden onbegrensd lijken te zijn. Het is goed mogelijk om hierin apocalyptische trekken te zien. Bedenk dat voor onze overgrootouders bewegend beeld nog heel bijzonder was. In ons land was de eerste publieke vertoning van een film in 1896. En de eerste radio-uitzending was in 1919. In 1951 hadden we de eerste televisie-uitzending. Inmiddels vindt een integratie

plaats van radio en televisie en kan een kind met een mobiele telefoon een filmpje maken en op YouTube zetten, zodat de hele wereld het kan zien.

Misschien denkt u dat u nog niet zo'n deel uitmaakt van de huidige mediacultuur en dat u de tijd doorziet waarin we leven. Ook in dat geval is het toch een aardige oefening om eens een aantal weken de totale tijd bij te houden die u aan de media besteedt.

### **Mediatijd ten koste van aandacht**

Als u dan uw mediagebruik een keer goed onder de loep neemt, zou u zomaar tot de ontdekking kunnen komen dat die 8 uur en 23 minuten per dag zo vreemd nog niet zijn. De tweede valkuil is dan ook de enorme hoeveelheid tijd die erin gaat zitten. Op zichzelf is dat nog niet het probleem, want het gebruiken van media kan heel zinvol of noodzakelijk zijn. Maar het wordt anders als uw mediagebruik ten koste gaat van aandacht voor uw gezin, uw sociale leven, uw werk, uw gemeente, uw God...

Inmiddels leven we in een samenleving waarin het heel normaal is geworden dat op iedere plek en in iedere omstandigheid mensen op hun mobiele telefoon zitten te kijken. In restaurants, op verjaardagen, in winkelstraten, thuis op de bank en soms zelfs in de kerk, zien we mensen naar hun beeldscherm koekeloeren. De smartphone wint het van de echte real life ontmoeting met anderen. Maar laten we ons niet blind staren op de aandacht die de sociale media opeisen, want ook de krant kan het op zondagmiddag soms makkelijk winnen van het gesprek of het spelen van een spel met de kinderen. In november 2019 werd bekend dat het gebruik van sociale netwerken iets daalde. Uit onderzoek bleek dat de gemiddelde Nederlander dage-

lijks 79 minuten bezig is met sociale media. Dat was vier minuten minder dan in 2017. De meeste aandacht wordt nog altijd besteed aan WhatsApp en Facebook, alhoewel het gebruik van deze apps afneemt. Grootste groeier is Instagram.

Ons mediagebruik kan niet alleen ten koste gaan van aandacht voor anderen, maar ook ten koste van aandacht voor onszelf. Aandacht voor onze eigen ziel. Af en toe even lekker niks doen zorgt ervoor dat je gaat reflecteren, dat je tot jezelf komt en dat je zo je eigen identiteit ontdekt en ontwikkelt. Je gedachten dwarrelen weg, je raakt in gesprek met jezelf of met God. Niks doen bevordert je creativiteit. U herkent het vast wel dat als u onder de douche staat of zit te niksen in de trein ineens dat goede idee in uw hoofd komt. Wetenschappers en hulpverleners bevelen het aan om te wandelen, zomaar voor je uit te staren of rustig op een terras te zitten met vrienden. Hier lijken we steeds minder aan toe te komen door onze drukbezette levens, waarin de (sociale) media van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat onze aandacht opeisen en zo zorgen voor een onrustig en jachtig leven. Als christen kunt u zich in ieder geval onderscheiden door minder tijd te besteden aan mediagebruik en meer tijd te geven aan de échte ontmoeting met anderen, uzelf en God.

### **Individualisme**

De derde valkuil is dat mediagebruik over het algemeen een individualistische bezigheid is. Het werkt individualisme in de hand. De krant wordt individueel gelezen en de smartphone wordt ook door één persoon bediend. De sociale media kunnen nog suggereren dat het om vriendschappen en contacten gaat, maar inmiddels weten we ook dat er veel

eenzaamheid is onder jongeren en ouderen. Niet de hoeveelheid contacten, maar de kwaliteit van de contacten is bepalend voor het gevoel van eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat vier of vijf goede sociale contacten tegen eenzaamheid kunnen beschermen. Het gaat dan wel om échte contacten, échte ontmoetingen met échte aandacht voor elkaar. Daar lenen de sociale media zich niet goed voor. Op de sociale media gaat het toch vaak vooral om vluchtige contacten, het informeren van elkaar. Bovendien laten we ons meestal van onze beste kant zien.

Toen de televisie haar intrede deed, beïnvloedde dat ook het contact dat men binnen het gezin had. Misschien werd er minder met elkaar gesproken, maar men keek vaak nog met elkaar en dat gezamenlijke kijken kon weer aanleiding zijn voor een gesprek. Nu wordt er in toenemende mate alleen gekeken en leven mensen in hun eigen mediawereld. Op je eigen laptop of smartphone, kun je op je eigen gekozen moment, op je eigen plek individueel naar films en series op Netflix kijken of eindeloos filmpjes van vloggers op YouTube zien, nachtenlang gamen, enzovoorts. De uitdaging voor christenen is om samen dingen te doen. In de huidige cultuur kan dat zelfs betekenen dat een ieder de smartphone aan de kant legt en dat je samen een film kijkt en daarover napraat.

### **De impact van beeld**

‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden.’ Dit is een gevlugelde uitspraak onder reclamemakers. Zij weten maar al te goed dat visuele informatie veel sneller en beter wordt opgenomen dan tekst. De hersenen registreren beelden veel beter dan alleen teksten. De laatste valkuil in dit artikel is dat we dit onderschatten. De Bijbel legt in Genesis 3

al haarfijn uit hoe de zonde tot stand komt. Een belangrijk aspect daarin is dat ‘de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden...’ De vrouw geloofde haar eigen ogen. Eigenlijk was het nepnieuws van de satan. Zo werkt het nu nog. We geloven al snel wat we te zien krijgen en dagelijks worden we overladen via de social media met ongecontroleerde berichten die nepnieuws kunnen zijn en zo wordt een nepwereld geschapen. We geloven onze eigen ogen en hebben niet door wat de impact is van beeld. Want het doet er wel degelijk toe wat we dagelijks te zien krijgen.

Via de (sociale) media kunt u alles zien wat u maar wil. Veel beeldmateriaal dat wordt aangeboden op internet is in zichzelf zonde. Denk daarbij aan gewelddadigheid, grof taalgebruik, porno (volgens een onderzoek van Rutgers uit 2017 kijkt 71% van de mannen en 29% van de vrouwen weleens porno) en vergeet ook niet het beeld dat gegeven wordt van wat normaal is. Deze beelden zetten zich vast in ons brein en beïnvloeden ons denken met als risico dat we ongevoelig en

afgestompt raken voor geweld en ellende, en dat we wat Bijbels gezien abnormaal is normaal gaan vinden. Denk hierbij aan vloeken, vreemdgaan, euthanasie, stelen, de rauwe wereld van bepaalde muziek (tekst en muziekstijl), de begeerte naar alsmaar meer... Het is dan ook belangrijk dat we bewust omgaan met de media, ons bewust beschermen en soms afsluiten, zodat we niet zomaar alles via onze ogen ons brein binnen laten komen. Want ook voor ons geldt dat als we zien, we evenals Eva ook zullen eten.

### Tenslotte

We hebben nu stilgestaan bij de valkuilen van ons mediagebruik. Ik vermoed dat u ze herkent en dat u net als ik ook al wel gevallen bent in diverse valkuilen. Dan worden we geroepen om niet te blijven liggen, maar om weer op te staan en ons te verwonderen over het offer van Christus, Die alles heeft volbracht. Ook onze heiligmaking. Dan mogen we goedsmoeds verder gaan, strijden en Hem danken. Ook voor de zegeningen die via de media tot ons kunnen komen. In het volgende nummer meer over de kansen in ons mediagebruik.



Gerdien Marchand (HGJB)



## Staat jouw deur open?

Het is vijf uur en na een drukke dag ben je bezig met het klaarmaken van het avondeten, als je dochter vraagt, ‘Mag Joep bij ons blijven eten?’ Hoe reageer je? Is het goed om altijd iedereen welkom te heten in je gezin of vind je het juist beter om dit niet te doen? In ieder gezin komt regelmatig de vraag of een

vriendje of vriendinnetje mag komen spelen, eten of logeren. Hoe ga je daarmee om? Kies je zelf uit wie er wel of niet bij jou binnenkomt of staat de deur altijd open voor iedereen die langs wil komen? En last but not least wat vertel je met je houding tegenover anderen aan je kinderen?

## **Geschenk**

Alles wat God ons heeft gegeven is niet van ons. Het is van Hem en wij mogen daar voor zorgen en er gebruik van maken. Onze tijd, ons gezin, ons geld en ons huis. Het is een geschenk wat wij hebben gekregen. God heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om hier rentmeester van te zijn. Het gaat dus niet alleen om het weggeven van geld en spullen, maar betekent ook het delen van je tijd, liefde en aandacht. Als christen is het een opdracht om gastvrij te zijn en voor anderen te zorgen, ook als dit niet altijd even leuk is. Als het goed is zien mensen in onze houding de liefde van Christus weerspiegeld. Op deze manier kunnen wij mensen laten zien en ook vertellen over Wie God is en wat Hij voor ons doet. Dit is iets wat wij ook aan onze kinderen mogen leren. Aan de andere kant is er ook de taak van de zorg voor het (geestelijk) welzijn van je eigen gezin. Ook dit is een taak die we van God hebben gekregen, dit kan zorgen voor een zekere spanning.

## **Eerst je eigen gezin**

Om een gastvrij gezin te kunnen zijn, is het belangrijk dat er bepaalde 'voorwaarden' zijn. Je denkt misschien aan een keurig opgeruimde kamer, glimmende keuken en een voorraad drinken en eten, maar dat bedoelen we hier niet. Wanneer er in je huis een sfeer van liefde en vrede heerst, dan voelen mensen dit als zij binnenkomen. Om dit te bereiken is het ook belangrijk om tijd alleen met je gezin door te brengen. Het is niet alleen belangrijk, maar zelfs een voorwaarde. Het opvoeden van je kinderen kost veel tijd en aandacht en dit hebben zij ook echt nodig. Kinderen moeten van jou leren wat geloven in God betekent. Het is belangrijk om te

investeren in samen Bijbellezen en bidden en praten over wat geloven inhoudt. Hoe kunnen jouw kinderen in de buurt vertellen over het geloof als zij hier geen woorden voor hebben gekregen? Zullen jouw kinderen anderen over God durven vertellen als jij dit nooit voordoet? Ook moeten zij het gevoel hebben dat zij altijd bij jou terecht kunnen met hun eigen vragen of vragen die zij hebben gekregen van anderen. Laat hen zien dat geloven een mooi geschenk is wat je graag uit wilt delen. Kinderen vaardigheden leren en woorden voor hun geloof, is een belangrijke voorwaarde om hen de 'wereld' in te sturen en in contact te brengen met anderen. Jezus zocht ook regelmatig de rust op om tijd met God door te brengen. Zo moeten wij dat voor onszelf ook doen en dit ook aan onze kinderen leren.

## **Manieren om gastvrij te zijn**

Gastvrij zijn betekent natuurlijk dat je, je huis openstelt voor anderen. Je geeft mensen het gevoel dat ze welkom zijn en biedt hen eten en drinken aan. Het is belangrijk en goed om dit aan je kinderen mee te geven. Maar gastvrijheid is niet alleen iedereen binnen laten en voorzien van eten en drinken, maar betekent vooral ook een open houding naar anderen. Het heeft er ook mee te maken of je je afzijdig houdt of dat je meedoet en je open opstelt. Dit begint met heel eenvoudige dingen als een praatje met de buurvrouw in de speeltuin, je burens uitnodigen voor de koffie of wanneer er een kindje is geboren in de straat of er iemand ziek is, er een kaartje in de brievenbus te doen. Misschien doe je liever niet mee met het buurtfeest of de buitenspeeldag, maar daarmee leg je geen contacten met anderen en leer je de mensen uit je omgeving niet ken-

nen. Juist door wel aanwezig te zijn laat je zien dat je geïnteresseerd bent in de ander. Vaak kiezen we ervoor om veel tijd te investeren in kerkenwerk, wat ontzettend belangrijk is, maar het is minstens zo belangrijk om als christen op andere plekken aanwezig te zijn. Dus kies er ook eens voor om trainer te worden bij de sportclub van je kind of mee te helpen bij activiteiten die niet vanuit de kerk worden georganiseerd. Zie je of merk je dat er iemand in de buurt een probleem heeft, bied je hulp aan. Op die manier ben je ook gastvrij voor je buurt en omgeving. Je kunt je kinderen ook leren om zelf gastvrij te zijn. Dit kun je eerst oefenen in het gezin, door elkaar te helpen. Lukt iets niet bij een jonger broertje of zusje, laat een ander kind uit het gezin eens helpen. Als kinderen dit thuis leren dan zullen zij dit sneller toepassen op school en sport. Stimuleer je kind om aandacht te geven aan de mensen om hen heen. Is er iemand ziek uit de klas, maak een tekening, stuur een appje of ga langs. Is er een eenzaam iemand in de klas of in de buurt, maak een praatje en nodig hem of haar eens uit. Laat zelf in je eigen houding en gedrag het voorbeeld zien.

Gastvrij zijn is niet altijd alleen maar leuk en gezellig. Misschien komen er kinderen bij je in huis die dingen zeggen of doen waar je niet achter kunt staan. Dit kan heel lastig zijn, maar gedrag wat je niet van je eigen kinderen wilt zien, dat hoeft je ook niet te accepteren van andere kinderen. Zorg wel dat je in liefde en op een vriendelijke toon uitlegt waarom jullie bepaald gedrag liever niet hebben of waarom jullie bepaalde woorden niet gebruiken.

### **Wat straal je uit**

Wanneer je als christelijk gezin in een buurt

woont kan er erg op je worden gelet. Zij gaan iedere zondag naar de kerk, maar ondertussen... Misschien hoor je die zin wel eens. Dit moet er ook niet voor zorgen dat je krampachtig gaat leven. Maar het is goed om af en toe bij jezelf te bedenken 'Wat straal ik hier eigenlijk mee uit...'. Wij maken allemaal fouten, maar hoe ga je hiermee om? Bespreek dit eerlijk met je kinderen. Je kinderen zullen misschien weleens ruzie hebben met andere kinderen uit de buurt, maar leer ze om dit op een goede manier op te lossen en het goed te maken. Leg uit aan je kinderen waarom jullie bepaalde dingen op een bepaalde manier doen, zoals op zondag naar de kerk gaan. Zo krijgen zij hier ook woorden voor als zij vragen krijgen. En als je zelf eigenlijk niet weet waarom jullie bepaalde dingen doen dan is het misschien een goed moment om eens na te denken over bepaalde afspraken en ideeën die je hebt. Waarom doe je het zoals je het doet?

### **Andersgelovigen**

Wanneer er in de buurt gezinnen wonen die een ander geloof hebben of niet-gelovig zijn, dan kan dit bij jouw kind vragen oproepen. Het is belangrijk om je kind te leren om respectvol om te gaan met anderen en ook met andersgelovigen. Wel is het goed om als ouders in de gaten te houden wat je kind meekrijgt in anderen gezinnen. Kinderen hebben jou als ouders nodig om hun beoordelingsvermogen te ontwikkelen. Leer ze om te onderscheiden wat goed voor je is en wat niet. Op deze manier kun je je kind voorbereiden op het zelfstandig nemen van beslissingen. Het is belangrijk dat je goed in de gaten houdt wat je kind aan kan. Ook in het contact met andersgelovigen. Wanneer je merkt dat je kind erg beïnvloedbaar is en alles snel



voor waar aanneemt dan is het goed om in de gaten te houden met wie je kind omgaat. Stel vragen over wat je kind gezien of gehoord heeft van buurtkinderen en leg dan goed het verschil uit tussen het christelijk geloof en andere geloven. Wanneer je merkt dat het je kind erg in verwarring brengt of op andere gedachten wordt gebracht, dan kun je afspraken maken met je kind over het spelen bij andere kinderen thuis. Laat zelf in je houding respect zien naar andersgelovigen. Bijvoorbeeld door geen varkensvlees te gebruiken wanneer een moslimvriendje komt eten. Aan de andere kant kan en mag je wel laten zien wat het christelijk geloof inhoudt door je houding en gedrag, door te bidden en Bijbel te lezen bij het eten. Wat is het mooi als daar dan vragen over komen.

### **Geven en grenzen**

Gastvrijheid is een belangrijke opdracht en je kinderen mogen leren dat het goed is om gastvrij te zijn en dat dit ook wat mag kosten. Aan de andere kant mag je ook grenzen stellen om er voor te zorgen dat je eigen gezin en/of geloofsleven niet in gevaar komt.

### **Hieronder wat praktische tips:**

- Zet eens op de rij op welke gebieden jij andere keuzes maakt dan je omgeving en waarom.
- Bedenk welke normen en waarden jullie als gezin hebben en hoe je deze aan je kinderen zou kunnen leren.
- Plan vaste momenten in waarop jullie als gezin tijd maken voor elkaar en God.
- Maak eens een lijstje met volwassenen en kinderen die je zou kunnen uitnodigen en spreek met elkaar af om iedere maand iemand uit te nodigen of een kaart te sturen.
- Geef je een keer op voor een activiteit op de

sportclub van je kind of de organisatie van de buurtbarbecue

- Bespreek met je (oudere) kinderen de verschillende geloven die er zijn, bespreek de verschillen en leg uit wat er zo anders is aan het christelijk geloof en hoe jij je geloof in je eigen leven ervaart.

### **Gratis digitaal magazine Opvoedingsbron**

Dit artikel is onderdeel van het digitale magazine Opvoedingsbron 2020 met het thema 'In je buurt'. Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond.

In Opvoedingsbron vindt u:

- \* Dit artikel 'Staat jouw deur open?'
- \* Een bijbelstudie n.a.v. Genesis 18
- \* Zes gezinsmomenten voor aan tafel
- \* Ervaringsverhalen van gemeenteleden
- \* Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in eigen gemeente

Opvoedingsbron is gratis te downloaden van onderstaande websites:

[www.hervormdezondagsscholen.nl](http://www.hervormdezondagsscholen.nl)  
[www.hgjb.nl](http://www.hgjb.nl)  
[www.hervormdemannenbond.nl/actueel](http://www.hervormdemannenbond.nl/actueel)  
[www.hervormdevrouwenbond.nl](http://www.hervormdevrouwenbond.nl) .

Een gedrukt exemplaar is à € 1,- per stuk te bestellen via [bondsureau@solconmail.nl](mailto:bondsureau@solconmail.nl) .

## • Organisatienieuws

### Nieuwe uitgaven adresboekje van de Mannenbond 2020

Dit jaar willen we een nieuw adresboekje uitgeven en dit verspreiden tijdens de huishoudelijke vergadering van 4 april.

Verzoek aan de secretaris van elke vereniging om na te gaan of de mutaties die er geweest zijn in de afgelopen jaren van het bestuur deze ook doorgegeven zijn aan de 1<sup>e</sup> secretaris van de Mannenbond ds. J. van Dijk. Heeft dit niet plaatsgevonden dit alsnog te doen en indien mogelijk ook de mailadressen vermelden van de bestuursleden.

Dit z.s.m. doorgegeven via mailadres: ds.j.vandijk@hetnet.nl

## • Overlijdensbericht

*Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeit en belast zijt en ik zal u rust geven.*  
(Matth. 11:28)

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze trouwe en meelevende broeder

### RENGER VAN DASSELAAR

in de leeftijd van 89 jaar.

Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie Gods vertroosting en onmisbare zegen toe in dit verlies.

Bestuur en leden van  
mannenvereniging  
'Schrift en Belijdenis' Nijkerk

1e voorzitter: Ds. J.H. Lammers  
Vlinderlaan 116, 3863 GK Nijkerk  
T 033 2000592 • j.h.lammers@hetnet.nl

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap  
Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken  
T 033 2584004 • dsjnap@hetnet.nl

1e secretaris: Ds. J. van Dijk  
Dondersstraat 6, 2984 GR Ridderkerk  
T 0180 398670 • ds.j.vandijk@hetnet.nl

2e secretaris: Dhr. C.D. Groenendijk  
Koolmees 35, 2986 VB Ridderkerk  
T 0180 423817 • c.d.groenendijk@hetnet.nl

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom  
Jan van Aemstelstraat 7, 3411 XK Lopik  
T 0348 551496 •  
accountant.c.oosterom@planet.nl

2e penningmeester: Dhr. J. van Capelleveen  
Valleistraat 60, 3901 RT Veenendaal  
T 0318 516930 • jvancapelleveen@solcon.nl

Lid: Ds. E. de Mots (Redactie-adres)  
Joh. Willem Frisostraat 38, 7462 GX Rijssen  
T 0548 519549 • e.de.mots@solcon.nl

Lid: Ds. J.M. Molenaar (Themadagen)  
Vossenakker 2, 6711 CZ Ede  
T 0318 307748 •  
ds.jmmolenaar@hervormdede.nl

Lid: Ds. A. Snoek (Verdiepingsconferentie 23+)  
Kerkstraat 8, 4041 XB Kesteren  
T 0488 723120 • asnoekvdm@solcon.nl

Overlijdensberichten:

J. Bout & Zn., Ceintuurbaan 32-34, 1271 BJ Huizen  
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)  
Mutaties: Schriftelijk melden aan het Bondsbureau  
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze broeder

**GIJS VAN BALLEGOOIJEN**

in de leeftijd van 79 jaar.

Na zijn verhuizing naar zijn geboorteplaats Wijk en Aalburg, was hij trouw lid van onze vereniging.

Hij mocht met regelmaat getuigen van zijn relatie met de Heere.

We wensen zijn kinderen en kleinkinderen troost toe.

Bestuur en leden van  
mannenvereniging 'Augustinus'  
te Aalburg

Wijk en Aalburg, 26-12-2019

De Heere heeft na een periode van afnemende krachten uit dit leven weggenomen

**WOUTER VAN NIJHUIS**

op de leeftijd van 84 jaar.

Vanaf 1985 was hij lid van onze vereniging, waarvan vele jaren als secretaris

De Heere vertrooste zijn vrouw,  
Gea en Meike

Bestuur en leden  
mannenvereniging  
'Onderzoekt de Schriften'  
Ermelo

Ermelo, 31 december 2019

*Zalig zijn zij die Zijn geboden doen,  
zodat zij recht mogen hebben op de  
Boom des levens, en opdat zij door de  
poorten de stad mogen binnengaan.*

Openbaring 22:14

Op 13 januari 2020 heeft de HEERE, voor ons plotseling, tot Zich genomen ons trouw en gewaardeerd lid

**HENK BREUGEM**

in de leeftijd van 85 jaar.

Wij verliezen in hem een betrokken en getuigend lid die graag met ons samenkam voor het bestuderen van Gods Woord en uitzag naar de wederkomst van Christus.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinen achterkleinkinderen de troost en nabijheid des Heeren toe.

Bestuur en leden van  
Mannenvereniging 'Calvijn'

Monster, januari 2020

BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

# UITNODIGING

aan de leden van onze bond om op D.V.

**ZATERDAG 4 APRIL 2019**

aanwezig te zijn op de

# H U I S H O U D E L I J K E V E R G A D E R I N G

Locatie: **gebouw Maranatha naast de Julianakerk**

Prins Bernhardlaan 26, 3901 CC te Veenendaal

**Aanvang 14.00 uur**

## AGENDA:

1. Opening door de voorzitter ds. J.H. Lammers
2. Jaarverslag 2019 van de secretaris
3. Jaarverslag 2019 van de penningmeester/begroting 2020  
- Voorstel contributieverhoging met 1 euro.
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Mededelingen
7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden  
Voorgestelde dubbeltallen:
  1. vac. ds. J.H. Lammers (herkiesbaar):  
ds. J.H. Lammers te Nijkerk  
ds. B.J. van Assen te Nieuwe-Tonge.
  2. vac. ds. E. de Mots (herkiesbaar):  
ds. E. de Mots te Rijssen  
ds. P.D. Teeuw te Moordrecht
  3. vac. ds. A. Snoek (herkiesbaar):  
ds. A. Snoek te Kesteren  
ds. L. Hak, IJzendoorn
8. Referaat door ds. J. van Dijk  
'de essentie van de avondmaalsviering', n.a.v. het avondmaalsformulier
9. Collecte – u kunt ook gebruik maken van een éénmalige machtiging.
10. Pauze
11. Bespreking van de vragen n.a.v. het referaat
12. Rondvraag
13. Sluiting door ds. E de Mots

*U bent hartelijk welkom!*

C.D. Groenendijk (2e secr.)

P.S.: Op het terrein van de Julianakerk kunt u gratis parkeren.