



Orgaan van de Bond van
Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

de *hervormde* vaan

74^e jaargang · nr 12 · december 2014

pagina 3

Meditatie:
**Zie,
uw God**

pagina 11

Bijbelstudie O.T.:
Zegen!

pagina 13

In the picture:
**Koopzondagen
en Advent**

1e voorzitter: Ds. W. Westland
Oranjestraat 106, 2983 HV Ridderkerk
T 0180 412477 • dswwestland@hotmail.com

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap
Dorpsstraat 180, 6741 AR Lunteren
T 0318 483717 • dsjpnap@hetnet.nl

1e secretaris: Ds. J. van Dijk
Callunalaan 12, 6721 HA Bennekom
T 0318 304955 • ds.j.vandijk@hetnet.nl

2e secretaris: Dhr. C.D. Groenendijk
Koolmees 35, 2986 VB Ridderkerk
T 0180 423817 • c.d.groenendijk@hetnet.nl

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom
Jan van Aemstelstraat 7, 3411 XK Lopik
T 0348 551496 • c.oosterom@planet.nl

2e penningmeester:
Dhr. J. van Capelleveen
Valleistraat 60, 3901 RT Veenendaal
T 0318 516930 • jvancapelleveen@solcon.nl

Lid: Ds. E. de Mots (commissie 25+)
Joh. Willem Frisostraat 38, 7462 GX Rijssen
T 0548 519549 • e.de.mots@solcon.nl

Lid: Ds. J.H. Lammers (Themadagen)
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
T 0180 424636 • j.h.lammers@hetnet.nl

Lid: Ds. A.D. Goijert (Redactie-adres)
Tijgervlinder 44, 3863 GP Nijkerk
T 033 8446241 • a.goijert3@upcmail.nl

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., Postbus 3, 1270 AA Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)

Mutaties: Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

Adres administratie:
Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a,
3862 DB Nijkerk • T 033 - 2456699
E bondsbureau@filternet.nl • Bankrek.nr. 3778.71559
t.n.v. Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk

*Voor al onze activiteiten zie onze agenda op
www.hervormdemannenbond.nl*

inzenden kopij januari-nummer

De kopij voor het november-nummer moet vóór
29 december bij de drukker (info@boutdruk.nl)
aanwezig zijn.

inhoud

Meditatie	3
Bijbelstudie o.t.	4
Bijbelstudie n.t.	7
Van de voorzitter	9
In the picture	10
Inhoudsopgave 2014	13
Organisatienieuws	15
Overlijdensberichten	15



Zie, uw God

“Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda:

Zie, uw God!

(Jesaja 40: 9)

Het is de tijd van de ballingschap. De tempel is verwoest. Het volk van Jeruzalem en van geheel Juda is weggevoerd naar Babel. Het volk verkeert in een donkere nacht. Maar ineens klinkt er een woord van troost. God zal Zijn volk verlossen uit Babel. Jesaja krijgt de opdracht om de boodschap van de komst van God uit te roepen. De profeet denkt echter dat het geen enkele zin heeft om te roepen. Hij is doordrongen van de vergankelijkheid van het bestaan.

Tot op zekere hoogte heeft Jesaja gelijk. De omstandigheden van het volk zijn droevig. De mens is inderdaad als het gras en als de bloem (vers 8a). Dit heeft te maken met het oordeel van God. Er is echter iets dat boven de feiten uitgaat en dat is het Woord van God. Jesaja zegt: ‘Maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig’ (vers 8b). Met dit woord wordt bedoeld het herscheppende spreken van God. Uiteindelijk wordt dit heilswoord waar in de komst van Gods Zoon naar deze wereld. De evangelist Johannes noemt Gods Zoon het Woord van God. De tegenstelling tussen het vlees en het Woord wordt tenietgedaan. Johannes zegt: “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vol van genade en waarheid” (Johannes 1: 14).

De profeet wordt overtuigd door God. Hij verliest de twijfel en gaat nu roepen: “Zie, uw God”. Ook de tempelberg Sion en de stad Jeruzalem worden opgeroepen om dat te doen. Sion en Jeruzalem worden hier als personen voorgesteld. Ze moeten op een hoge berg klimmen om in de verte de nadering van God met Zijn volk dat uit de ballingschap terugkeert, te kunnen zien. En als ze over deze terugkeer in jubel uitbreken, zullen alle steden van Juda de juichtoon over dit vreugdevolle nieuws kunnen horen.

Ze worden, terwijl ze nu zelf verwachtende zijn, een verkondigster van een goede boodschap. Ze mogen hun stem verheffen. Ze zien er op dit moment nog wel niets van. Maar als God iets zegt, dan is het ook zo. Ze mogen uitzien naar Zijn komst en naar het heil dat Hij meebrengt en ze mogen straks met Jesaja roepen: “Zie, uw God”.

De God van Israël komt tot ons. Hoe leren wij Hem kennen? Door het Evangelie. Dat is voor ons de berg waar we opklimmen. Het Evangelie is de goede boodschap. Ik hoor het de apostel Paulus zeggen aan de gemeente van Rome: “En hoe zullen ze in Hem geloven van Wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen, zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals

geschreven staat: 'Hoe lieflijk zijn de voeten van hen, die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen....Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God' (Romeinen 10: 14-17).

We mogen van Hem horen en we mogen Hem zien in het Evangelie. Ons wordt gezegd: "Zie, uw God". Heel persoonlijk. God komt naar ons toe in het Evangelie en we mogen Hem leren kennen. Wat zou je eraan hebben om te weten dat er een God zou zijn. Hij is niet een God in het algemeen, Hij is uw (!) God.

Of ziet u Hem niet? Toch wordt u opgeroe-

pen om te zien. En wat wij niet kunnen, doet de Heere. Hij opent de ogen van de blinden. Hij doet ons zien wie Hij is. En als we zien, zien we vaak zo gebrekkig. U zit misschien gevangen in uw ongelof. De zondemacht is voor u te sterk. U kunt er niet los van komen. De Heere gebruikt de sacramenten, opdat we beter zouden zien wie Hij is.

Daarom klim op een hoge berg. Laat er verlangen zijn naar de levende God. Blijf niet in de vallei van de mismoedigheid. Vanaf de berg mag er een heerlijk vergezicht zijn. U mag zien dat God de Komende is. Hij is gekomen en Hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Zie, uw God.

4



Ds. D. Jongeneel

bijbelstudie o.t.

Zegen!

Numeri 6 : 22-27

"Dat 's Heeren zegen op u daal'..." Het toezingen van Psalm 134:3 brengt bij menig mens tranen in de ogen. Bijvoorbeeld in doop- en trouwdiensten. Het mag ons ook wel ontroeren. Want het is heel wat. Gods zegen te mogen ontvangen!

Een onverdiende zegen

Het is immers een onverdiende, verbeurde zegen. Want na de zondeval heeft de Heere de vloek over ons uitgesproken. En elke week - als de heilige Wet van God ons als een spiegel voorgehouden wordt - worden wij er bij

bepaald in onszelf doemwaardige mensen te zijn. Dan klinken de klanken van de Wet als de dreigende donder. De donder van de Sinai. Maar Gode zij dank hoeven we niet met die dreiging naar huis te gaan. De bui trekt over. Aan het einde van de eredienst worden we

niet weggestuurd met woorden van vervloeking, maar klinken er woorden van zegen! Hoe is het mogelijk?!

Een dure zegen

Je zou Leviticus 9 erbij kunnen lezen. Daar komen Mozes en Aäron tevoorschijn. Ze komen uit de tabernakel. Aäron heft zijn handen op. Die handen druppelen wellicht nog van bloed. Want Aäron heeft geofferd. Hij ging met de zonden van het volk de tabernakel in. En hij komt met de zegen van God naar buiten. Als hogepriester mag hij zegenen. Het is één van de hoofdtaken van hem en zijn zonen, de priesters. Zij mogen die heerlijke taak uitvoeren, omdat zij in de bediening van de verzoening staan. Vanwege de dienst van de verzoening verandert vloek in zegen.

In de Heidelbergse Catechismus (Zondag 12) wordt de Heere Jezus Christus 'onze enige Hogepriester' genoemd. En zo wordt Hij ons al aangewezen in Hebreëën. En zo leren wij Hem ook kennen in het Evangelie. De evangelist Lukas vertelt het zo mooi. Aan het begin van zijn evangelie is er een priester die niet zegenen kan (Luk. 1). Maar aan het einde van zijn evangelie is daar Jezus, Die de zegen geeft. Zijn opgeheven handen zijn doorboorde handen (vergelijk Joh. 20,25-27). Het bloed drupt er als het ware nog van af. Zo neemt Hij afscheid. Hij heeft Zijn werk gedaan. Het is volbracht. En daarom kan Hij Zijn volk zegenen met Zijn hoede, genade en vrede.

Gods zegen is dus geen goedkope zegen. Het gaat in de weg van het recht. Aan het heilig recht van God moet voldaan worden. Maar daar is aan voldaan! Het is volbracht. Daar is het volkomen middelaarswerk van Jezus Christus. Daar rust zegen op!

Het geheel van de Schrift geeft ons dus reden om goed van de Heere te denken. Hij geeft priesters de opdracht om in Zijn Naam het volk te zegenen. En Hij belooft Zelf die zegen te geven. "Ik zal..." (vs. 27). God wil zegenen!

Een rijke zegen

Gods zegen is als een aanzwellende stroom. De zegen bestaat uit drie zinnen. De eerste zin is kort, de tweede langer, de derde nog langer. Het wordt steeds meer! In alle zinnen staat Gods Naam voorop. Die herhaling benadrukt, dat de zegen echt van de Heere vandaan komt. En dat de Heere echt zegenen wil. Dat leert ons de zegen alleen bij de Heere te zoeken.

"De HEERE zegene u en behoede u." De Heere wil Zijn volk bewaren en sparen. Te midden van alle gevaren en moeilijkheden, die er in het leven zijn. Te midden van de donkere en duivelse machten, die ons omgeven.

"De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig." Dat is echt bijbelse taal. 'Het aangezicht doen lichten' staat tegenover 'de nek toekeren'. De Heere heeft alle reden om dat laatste te doen. Om Zich vertoornd van ons af te wenden. Maar Hij wil Zich tot ons wenden. Hij wil het licht van Zijn aangezicht over ons doen vallen. Hij wil zondaren genadig zijn. Zijn onverdiende goedheid en gunst aan hen bewijzen.

"De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede." Dat staat tegenover 'het verbergen' van Gods aangezicht. In toorn op ons neerzien. Donker kijken. 'Het aangezicht over iemand verheffen' wil zeggen: met liefde naar iemand kijken. Met alle welwillendheid en toewijding. Dat wil de Heere doen en vrede

geven. Daar loopt het op uit! Op de heelheid en volkomenheid van het leven. Op storeloze vrede. 'Mijn vrede geef Ik u', zegt Jezus! Vanuit de drieslag van deze oudtestamentische zegen valt er gemakkelijk een verbinding te leggen met de nieuwtestamentische zegen van 2 Korinthe 13:13. Bij allebei is in ieder geval duidelijk, dat in de zegen de volheid van het heil ligt.

Een ruime zegen

Voor wie is de zegen? Wie wordt de zegen van God meegegeven? Paulus wenst in 2 Kor. 13:13 de zegen toe aan heel de gemeente. In het Oude Testament gaat het er niet kariger aan toe. Aäron en zijn zonen mogen de zegen aan al de kinderen van Israël opleggen. En zo gaat het in onze erediensten ook. De zegen wordt aan allen aangeboden. Zo ruim en vrij als het maar kan. De Heere is geen karig God. En zeker na het pinksterfeest mogen we daarvan weten! Het aanbod van genade is ruim. Dat wordt wereldwijd aangeboden. Aan alle mensen.

Maar het is als met de regen. De druppels vallen overal. Maar het maakt wel verschil, waar ze vallen. Een dor en droog gazon drinkt ze in en leeft ervan op. Het moet het ervan hebben. Maar de dakpannen van een huis stoten ze af. Ze moeten er niets van hebben. Zo valt er ook onderscheid bij de zegen van de Heere. Niet in het schenken. Maar wel in het ontvangen. Dat onderscheid zit dus niet in de Heere Zelf. Hij maakt geen onderscheid. De priesters hoeven niet na te denken tegen wie ze wel of niet over de zegen van de Heere kunnen beginnen. Zij mogen vrijmoedig goed van de Heere spreken. En vanwege het volbrachte werk van Zijn Zoon mag ook onder ons vrijmoedig Gods zegen uitgesproken worden. En

dat uitspreken is meer dan enkel een vroom toewensen. Dat maakt ook het gebaar duidelijk. Het is een omvattend gebaar. Opgeheven handen. Die boven het volk, boven het hoofd gehouden worden. Als om te symboliseren dat het ècht om overdracht gaat. Een overdragen. Meegeven. Een opleggen. Zo is de HEERE. Hij stuurt ons niet op pad met vrome wensen. Maar Hij wil Zelf ècht meegaan. Nabij zijn. Zegenen is daadwerkelijk kronen met al de weldaden van Christus. Maar laten wij ons de zegen opleggen? Onderwerpen wij ons aan Hem? Of gaat het, zoals het soms bij kinderen gaat. Je legt je hand op hun hoofd, maar zij schudden die hand van zich af. Zijn wij als een dor en droog en dorstig gazon? Of zijn wij als de afwerende dakpannen van een huis? Daar valt het onderscheid. Want op dat laatste zal Gods zegen niet rusten. De zegen is in die zin ook niet onvoorwaardelijk. Lees Deuteronomium 28! De zegen van de Heere wordt werkelijkheid waar mensen niet onder Zijn handen vandaan lopen.

Gespreksvragen

1. Hoe beleeft u het ontvangen van Gods zegen aan het einde van de eredienst?
2. "Gods zegen is dus geen goedkope zegen." Wat heeft dat ons te zeggen? Betrek bij uw antwoord de betekenis van de bediening van de verzoening.
3. De Heere is een God Die wil zegenen. Welke troost mogen wij daaruit putten?
4. Wanneer heb je een gezegend leven?
5. Probeer de drie delen van de zegen eens wat uitvoeriger te bespreken!
6. Wat heeft Deuteronomium 28 ons te zeggen?
7. Wat wilt u zelf nog ter sprake brengen naar aanleiding van deze Bijbelstudie over de zegen van de Heere.



Over de tent van een tentenmaker

2 Korinthe 4 : 16–5 : 10

Vanaf deze Bijbelstudie maak ik ook gebruik van de nieuwe HSV-Studiebijbel. De stapel wordt daarmee aanmerkelijk hoger, 2448 blz. om precies te zijn, een mooi kado voor de mannenvereniging!

Vers 16-18

Opvallend zijn de vier tegenstellingen in dit gedeelte. a. De uiterlijke en innerlijke mens. b. Tijdelijk en eeuwig (=zonder einde). c. Lichte last en eeuwig gewicht. d. Verdrukking en toekomstige heerlijkheid, die nu ook al tegenwoordig is.

Eerst dus de uiterlijke en innerlijke mens. Dit gaat over de aftakeling van de uiterlijke mens, zijn lichaam, i.t.t. het sterker worden van de geest. Het gaat uit van het contrast tussen het moeitelijke leven van Paulus, zijn aarden kruik, en de geestelijke verandering van zijn leven in het beeld van Christus. Zie 2 Kor. 3:18 en vgl. Rom. 6:5-6, Efe 3:16 en 4:20 vv. Paulus verkeert in een stervensproces enerzijds, maar anderzijds is hij een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17) "Er is een nieuwe Paulus in de maak" (Pop). Afbraak en vernieuwing tegelijk.

Zijn zware last is hem geworden tot een lichte verdrukking van korte duur. Het brengt hem een eeuwige beloning. Alleen als de verdrukking gezien wordt in het licht van Gods eeuwige perspectief, brengt het voordeel met zich mee. Afgewogen aan het gewicht van de heerlijkheid is elk aards kruis licht. "Een ons ellende weegt niet op tegen 1000 kilo vreugde.

De verdrukking is oefenterrein voor de eeuwige heerlijkheid" (Den Boer).

Paulus houdt zijn ogen niet gericht op de dingen die je ziet, maar die je niet ziet: het volledige herstel van alle dingen bij de wederopstanding en de vervulling van het plan van God.

Met vers 18 wordt de horizon van de persoonlijke toekomstverwachting van Paulus verbreed naar alle gelovigen ("wij"). De christelijke hoop geldt iedere gelovige, zie Rom. 8:24.

2 Korinthe 5:1-4

In de HSV is goed te zien dat hoofdstuk 4 in 5 gewoon doorloopt. We krijgen eerst nog een tegenstelling: onze aardse tent, het lichaam waar wij in wonen, vgl. 2 Petr. 1:13-14 en een gebouw van God eeuwig in de hemelen. Ons aardse huis is het menselijk, sterfelijk lichaam. Het woord tent is heel toepasselijk voor Paulus. Hij was tentenmaker in Korinthe, Hand. 18:3. Voor de mensen in Korinthe een vertrouwd beeld. Zij verkochten tenten aan zeelui of als huisvesting voor bezoekers van de Isthmische Spelen.

Wij hebben echter ook een huis, dat niet met handen is gemaakt. Het werk van God en geen beperkt mensenwerk. Het opstandingslichaam dat alle gelovigen zullen krijgen op de laatste dag, vgl. 1 Thess. 4:13vv. Indien de dood van Paulus nog voor de terugkeer van Jezus zal plaatsvinden en daar ziet het wel naar uit, dan ontvangt hij op hetzelfde

ogenblik er een andere woonplaats voor terug, geen tent, maar een gebouw. Wat een ruil! De oorsprong ligt in God. De kwaliteit is stabiel, geestelijk, eeuwig, de plaats is de hemel. Paulus is er vast van overtuigd, voor zichzelf en allen die geloven: wij weten en wij hebben. Er komt geen misschien aan te pas.

De gestorven gelovigen zwerven niet wat rond tot aan de wederkomst ergens tussen hemel en aarde. Ze worden niet dakloos. Voor hemelse huisvesting zal worden gezorgd.

Wel is er een zuchtend verlangen (vers 2 en 4) naar de dag van de volkomen verlossing. Het werkwoord “zuchten” bij Paulus alleen nog in Rom. 8:22 vv. Betekent dit dat hij blij zal zijn als zijn laatste uur slaat? Ja, maar toch ziet hij erg tegen de dag van zijn dood op. De dood is tegennatuurlijk. De laatste vijand die nooit je vriend wordt. Zie 1 Kor. 15:26. Bij de terugkeer van Jezus zal hem een overkleed worden aangedaan. Over zijn sterfelijkheid onsterfelijkheid. De gelovigen zullen niet naakt zijn. Het beeld dat Paulus gebruikt is dit: zijn sterfelijk lichaam zal door het nieuwe leven opgegeten, verslonden worden, zoals een prooi door een roofdier. Vgl. 1 Kor. 15:54, Jes. 25:8.

Vers 6-10

De apostel verlangt dus naar de opstanding. De Heilige Geest, Die in de gelovigen woont, is het onderpand, de garantie, het bewijs, dat hij een opstandingslichaam zal ontvangen bij de wederkomst. De Geest heeft hem daarvoor gereedgemaakt. De Geest bereid de gelovigen voor op de heerlijke toekomst. Rom. 8:18-27 is hier een commentaar bij. (Van Spanje). “De tegenwoordigheid van de Geest schenkt al ervaringen van nieuw leven, als voorschot van wat in de voltooiing volkomen werkelijkheid zal zijn geworden. Voor onderpand,

eerste aanbetaling zie ook 2 Kor. 1 : 22, Efe. 1 : 14. Het zijn lichtflitsen van wat komt, een amuse voor wat verder opgediend gaat worden” (Van den Brink/Van der Kooi, CD blz. 451).

In vers 6 en 8 komt Paulus tot een positieve slotsom: goede moed houden. Een christen mag opgeruimd zijn. Niet altijd een somber gelaat, maar goedsmoeds. Wel is er nog een afstand met Hem, Die in de hemel woont. Op aarde is hij wel in Christus, maar nog niet met Christus. Vers 6 loopt door in vers 8. Als Paulus voor de keus gesteld zou worden tussen blijven leven op aarde of al te sterven, dan zou hij veel liever wensen te sterven, zie Luc. 23:43, Fil. 1:23, Heb. 12:22vv. Verhuizen uit het lichaam is immers intrekken bij de Heere. Het laatste volgt onmiddellijk na het eerste. Sterven is verhuizen van de aarde naar de hemel. God leidt de gelovige direct bij het sterven in een zalig leven met de ziel. Paulus gelooft niet in een zielelaap of een vage tussentoestand. Het is een thuiskomen. Zijn ziel zal bij de Heere blijven tot de dag van de opstanding van het lichaam. Nu verlangt Paulus om welgevallig, welbehaaglijk, te leven voor de Heere. Vers 7 is een intermezzo. Paulus zegt dat de gelovigen op aarde leven bij wat geloofd wordt en niet gezien. Dat is geloof, Heb. 11:1 We zagen het ook al in 2 Kor. 4:18. Het gaat om vertrouwen op de beloften van God. Nu nog het bekende vers 10: In de Romeinse rechtszalen kende men een rechterstoel waarop de stadhouder zat. Een z.g.n. bema, in het oude Korinthe zijn er nog overblijfselen van te zien. Christus zal, als Gods afgezant, allen oordelen. Zie Rom. 2:16. Ieder zal rekenschap af moeten leggen. Wat een mens in en met zijn leven doet, heeft consequenties voor de eeuwigheid. Er bestaat dus ook een oordeel naar de werken.

De daden zijn niet de basis voor de verlossing, maar wel het bewijs van iemands (on)geloof. Gehoorzaamheid is de zichtbare kant van het geloof. Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden. De nadruk ligt hier op de gelovige levenswandel.

“Paulus bedoelt hier alleen het oordeel over de gelovigen, dat uiteraard wel op de dag van het universele oordeel zal plaatsvinden” (Van Spanje). Vroeg of laat loopt echter ieder mens tegen deze rechterstoel aan. Heb. 9:27. Het moet! Wij moeten geopenbaard worden. De dagvaarding ligt al bij ons thuis. Gelukkig als we op de dag van het oordeel in Christus de Rechter onze Redder mogen begroeten. Dat is nu al een blij vooruitzicht!

De ongemakken van het aardse leven kunnen wel zwaar zijn, maar niet onoverkomelijk als je er aan denkt dat Christus in de hemel plaats maakt voor al de Zijnen. De verhuiswagen staat al klaar! Is het onze schik of schrik?

Gespreksvragen

1. Is er enige reden om prat te gaan op schoonheid van het lichaam, sterke spieren, hoge ouderdom? Scoort lichamelijke tegenwoordigheid niet te hoog?
2. Anderzijds: Mag iemand wel denken: mijn lichaam is toch maar voor het graf bestemd. Het doet er niet zoveel toe wat je met je lichaam uithaalt?
3. In het gebed van het Doopformulier lezen we: “dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven”. Is dat niet te somber gezegd over pasgeborenen?
4. Wat te denken van: een mooie dood? Denk hierbij ook aan euthanasie.
5. Kan Paulus beschuldigd worden van minachting van het aardse leven?
6. Hebben (on)gelovigen ook een taak bij het oordeel? Is er gradatie in het gericht, zie Luc. 10:10-15 en 11:29-32?

van de voorzitter

Ds. W. Westland



Komende Feestdagen

Als u dit nummer van de Hervormde Vaan leest zijn we in de Adventsweken, en leven we naar het Kerstfeest toe. We mogen opnieuw de geboorte van Christus gedenken. Hij is op aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is. Hij is het Licht temidden van alle duisternis. Hij is onze Vrede in een wereld vol onvrede. Bij Hem is rust te vinden voor ons onrustig hart!

Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd in onze samenleving, en ook in ons kerkelijk leven. Aan het eind van het jaar kijken we daar op terug. En dan kunnen we verwonderd zeggen: Wat is de Heere goed voor ons geweest. Tegenover onze ontrouw schittert Zijn trouw en genade elke dag. Daarom past het ons zijn grote Naam te danken voor alle zegeningen, die we ontvingen. Maar we denken ook aan onze leden, die een moeilijk jaar achter de rug

hebben. Misschien een lieve vrouw of ander familielid door de dood overleden. En wellicht voelt u zich rond de feestdagen erg alleen en verdrietig. Dan is het goed om in de stilte het oog te richten op de geboren Zaligmaker. Hij draagt immers ook de naam Immanuel. En die naam betekent: God met ons.

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen, en ook een voorspoedig 2015. Moge de Heere met

ons gaan in het nieuwe jaar, dat voor ons ligt. En dan is ons gebed, dat de Heere het werk van onze Mannenbond en de plaatselijke verenigingen wil zegenen. Tot opbouw van Zijn Koninkrijk, en tot eer van Zijn Naam.

Groet

Een hartelijke groet aan u en jou, ook namens de andere bestuursleden!



Ds. P. Molenaar

in the picture

10

Koopzondagen en Advent

Koopwaar op zondag

In december worden er veel inkopen gedaan met het oog op de feestdagen in de decembermaand. Ook zondags zijn tegenwoordig in vele steden en dorpen de winkels open. We zien een duidelijke verschuiving door de jaren heen om steeds meer de winkels op zondag open te stellen, tot grote schade niet alleen van het kerkelijk leven, maar ook van het sociale leven. Met het Bijbels gebod om de rustdag te houden, wordt in deze zo seculiere samenleving weinig gerekend. Het is daarom goed als kerken op het fenomeen koopzondagen reageren. Naast kerkdiensten, die dan worden gehouden, is het goed de kerk ook open te stellen en als kerk present te zijn om de boodschap van het Evangelie te laten horen door middel van gesprekken en korte toespraken. Toen ik nog predikant was in Dordrecht, is dat toen al één en andermaal gebeurd. We moeten immers zaaien aan alle

wateren. Al zou er maar één geraakt worden door de Evangelieboodschap, dan is dat al een groot wonder.

Advent is een goede gelegenheid om kerkbreed het Evangelie te laten horen. We hebben nog de vrijheid om het Woord te brengen. Het is een zegen als de kerk komt met de koopwaar van het Evangelie, 'zonder prijs en zonder geld' (Jesaja 55). Immers vanwege de leegheid van onze egoïstische cultuur worden mensen niet meer verzadigd. Daarom is het een zegen als de kerk present is in zo'n oververzadigde en tegelijk lege samenleving. Daarom: doe de kerken maar open! Laten we elkaar aanspreken op dat Evangelie, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Het kan wel eens gebeuren dat mensen, die voor de koopzondag langs een kerk komen, geraakt worden door een lied of een Woord uit de Bijbel. Er is een verhaal uit

de kleine kerkgeschiedenis dat de bekende ds. D.A. Detmar uit de 19e eeuw in zijn gemeente Woerden preekte. Iemand die toen gevist had, kwam 'toevallig' langs en ging de kerk binnen om te horen wat daar gezegd werd. Terwijl hij binnenkwam, sprak ds. Detmar in het vuur van zijn prediking: "Heden verkondig ik een pardon voor de grootste der zondaren". Dat werd deze zondagse visser tot eeuwige zegen. Zo kan de Heere ook nu nog werken!

Gemeenschappelijke zorg voor samenleving en kerk

De invoering van koopzondagen is wel een punt van grote zorg voor de kerk en ook voor de samenleving. Het geeft vaak veel verdeeldheid. Het is goed, dat de kerk alert is op voorstellen tot invoering van of vermeerdering van koopzondagen. De zondagsrust wordt door koopzondagen ernstig geschaad. Bovendien wordt daarmee, datgene wat eeuwenlang een verworvenheid was voor kerk en samenleving, verkwanseld. Het is daarom goed om deze zorg kenbaar te blijven maken aan de bevoegde overheidsinstanties.

Dordrecht: elke zondag koopzondag

Zo lag er dit jaar in Dordrecht, de gemeente die ik verschillende jaren mocht dienen, een voorstel om elke zondag de winkels open te stellen. Dus elke zondag koopzondag! Er is een draagvlakonderzoek geweest onder de middenstand. Een ruime meerderheid was ervoor om niet frequenter koopzondagen te houden dan de eerder vastgestelde 17 koopzondagen. De kerken die door de jaren heen een goed contact hebben met het stadsbestuur hebben deze zaak aan de orde gesteld op een inspraakavond, voordat het voorstel van de zondagse openstelling van winkels in het stadsbestuur in stemming werd gebracht.

Helaas is na die inspraakavond de stemverhouding binnen de raad niet gewijzigd en is besloten alle winkeliers de vrijheid te geven iedere zondag open te zijn.

Pleidooi voor zondagsrust

Ds. G. van Wijk, met wie ik nauw en goed heb samengewerkt in Dordrecht, heeft namens de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente, de eerder geschreven brief toegelicht en het ontwrichtende karakter van dit voorstel op 16 september aan de orde gesteld op genoemde inspraakavond. Hij heeft dit ook gedaan namens de (wijk)gemeenten, die in het Klein Convent verenigd zijn, een verband van reformatorische kerken in Dordt. Collega van Wijk heeft de gave om helder, principieel en tegelijk invoelend zaken te analyseren. Zo hebben we hem in de Dordtse tijd meegemaakt. Het is goed om naar de argumenten, die hij benoemt te luisteren, omdat in veel gemeenten de zondagsopenstelling aan de orde is. Hij benoemt in de eerste plaats dat er weinig draagvlak was voor dit besluit: "Niet alleen winkeliers kunnen deze stap naar verruiming niet meemaken, ook de hervormde gemeente van Dordrecht op het eiland van Dordrecht spreekt unaniem zijn verontrusting uit over deze ontwikkeling. En u weet zodra een kerk unaniem spreekt is er echt iets aan de hand. Wij hebben immers rekkelijken en preciezen, streng gelovigen en liberalen, maar vanuit de hervormde gemeente met 7000 leden is unaniem onze zorg uitgesproken. Datzelfde geldt kerken die zich verbonden weten met het zogenaamde Klein Convent. Ook zij zijn unaniem en vertegenwoordigen ongeveer 5000 kerkleden, en ook hun brief hebt u ontvangen. Dit thema leeft dan ook bijzonder sterk binnen de kerken. Zij zullen aan het kopen op zondag niet meedoen.

Dat ligt heel principieel. Elke week opnieuw klinkt in de diensten: “*Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen*”. De zondag is daarvan uitgesloten. Het is één van de tien basisregels van waaruit wij leven. Nu weet ik dat een meerderheid van de raadsleden zich niet door godsdienstige motieven zal laten leiden. Sterker nog: niet zelden wekken godsdienstige motieven irritatie op. Soms kan ik dat begrijpen. Wij kunnen het imago maar niet te boven komen dat wij een groep mensen zijn, die de wil oplegt aan anderen, een groep betweters die anderen de wet wil voorschrijven en een gevaar zijn voor de vrijheid. Helaas kan ik dat beeld niet zomaar bij u wegnemen. Het is nu eenmaal de beeldvorming van de tijd waarin we leven...

12

Wat is vrijheid?

Verder toont collega van Wijk aan, hoe betrekkelijk keuzevrijheid voor de winkeliers is: “Een ieder kan zelf bepalen of zijn of haar winkel opengaat. Niemand wordt gedwongen. Maar de keuzevrijheid van de winkelier en van het personeel is een keuzevrijheid in theorie. Want als ondernemer moet je mee, om je zaak op de kaart te houden. Deze zogenaamde “vrijheid” en “keuzemogelijkheid” is maar heel betrekkelijk. Wij ervaren het juist als inperking van onze vrijheid.

Onze middenstanders worden bijna gedwongen mee te gaan in de stroom. En onze jongens en meisjes die in de winkel werken, worden gedwongen om op zondag te werken. Mijn vraag aan u is, hebt u ook ónze vrijheid meegewogen. Heel veel jongeren zijn werkzaam in de detailhandel. Als een baas meent open te moeten, moeten de jongeren of meedraaien, of hun ontslag accepteren. Zo simpel is het. Het woord “vrijheid” is mijns inziens dan ook maar heel betrekkelijk, en een staaltje

van verhullend taalgebruik. Vrijheid voor de één is onvrijheid voor de ander”.

De kleine man

Belangrijk is dat namens de kerken ook de zorgen van de kleine winkeliers aan de orde wordt gesteld uit het oogpunt van christelijke barmhartigheid: “De grote winkelketens kunnen extra personeelskosten wel opbrengen. Maar de kleine winkeliers, die juist kleur geven aan de stad, zullen het niet redden. Het zijn juist die kleinschalige winkeltjes, met krappe personeelsbezetting die Dordrecht karakteristiek en aantrekkelijk maken. Dordrecht wordt op den duur een spookstad omdat veel winkeliers het financieel en ook fysiek niet zullen trekken”. Hebt u nagedacht over het spookbeeld? Op zondag: “kijken, kijken en niet kopen”. En thuis via internet bestellen? Daar moet je onze winkeliers niet voor over hebben”.

Cohesie voor jong en oud.

Erg belangrijk is in onze tijd de cohesie van de samenleving, waaraan de kerken ook een bijdrage leveren en gesprekken waren gevoerd in Dordrecht. De zondag als rustdag is daarvoor een goede instelling. Daarop wijst ds. Van Wijk uit eigen ervaring en confronteert de raad daarmee: “Want als de zondag geen collectief rustmoment meer is, is er nog minder gelegenheid voor ontmoeting. Het sociale leven komt nog meer onder druk te staan, niet in de laatste plaats voor de winkeliers en hun kinderen. En daarmee hebben we er een problematiek bij gekregen: eenzaamheid niet alleen onder ouderen, maar ook onder kinderen. Als predikant maak ik heel veel sociale problematiek mee en denk ik goed te weten wat er onder jongeren leeft. Wat jongeren willen en nodig hebben, is dat ouders

er zijn. Of we nu christelijk zijn of niet-christelijk zijn, tot op heden heeft in Nederland de zondag een uitgesproken sociaal karakter. Mensen zoeken elkaar op. Mensen hebben dat ook nodig. Zeker kinderen en jongeren. Het gaat niet alleen om welvaart, het gaat om welzijn. En uiteindelijk heeft welzijn ook weer met welvaart te maken. Neem uw verantwoordelijkheid als bestuurder. En kom op voor de gewone man, de hardwerkende winkelier, het winkelpersoneel. Laat mensen in de samenleving een dag in de week rusten. Dan gaan heel veel dingen vanzelf".
Wat is het toch belangrijk dat de kerk goed

op de hoogte blijft van wat er in de eigen omgeving speelt. Belangrijk ook om duidelijk bestuurders met maatschappelijke consequenties van besluiten te confronteren. Van belang is, dat we ambtelijk vanuit de kerkelijke gemeente een goed contact bewaren met de overheden, om de Bijbelse thema's te vertalen naar de maatschappij. Ook nu de kerk marginaal is geworden, is het een plicht om Gods gebod dat heilzaam is voor heel de samenleving, duidelijk aan de orde te stellen. Een zegen, dat dit ook in Dordrecht nog kon! Het Evangelie mag daar ook nog klinken en geeft echte cohesie!

Inhoudsopgave 2014

MEDITATIES:

Geschiedenis?!	
...geschiedde het...	
Lukas 3 : 2m).....	j- 3
De kracht van Jezus' stem	
„Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: de tijd komt en is nu, wanneer de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven”	
Johannes 5 vers 25	f- 3
Ik ben het. Johannes 18 : 5	m- 3
Pasen, je hoeft niet bang te zijn!	
Matthéüs 28 : 1-10.....	a- 3
Openingswoord Huishoudelijke Vergadering op 5 april 2014 te Gouda	
„Geef de HEERE de eer van ZIJN NAAM.”	
Psalm 96 : 8	m/j- 3
Ontoegankelijk?!	
“Die (...) een ontoegankelijk licht bewoont”.	
1 Timotheüs 6 : 16m	j/a - 3
Wacht op de HEERE!	
“Wacht op de HEERE; wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, ja, wacht op de HEERE”.	
n.a.v. Psalm 27 : 14	s- 3
Geestelijke nalatenschap	
“door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij	

een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente”.	
Hebreeën 11 : 22	o- 3
Openingswoord Bondsdag 2014	
Discipel blijven!	
„Blijf u echter bij wat u geleerd hebt, en dat u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof in Christus Jezus.”	
2 Timotheüs 3 : 14 en 15	n- 3
Zie, uw God	
„Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!”	
Jesaja 40 : 9	d- 3

BIJBELSTUDIES O.T.:

Ezechiël 17	j- 4
Ezechiël 18	f- 4
Ezechiël 24	m- 4
Reisvoorbereidingen, Numeri 1 : 1-19 en 47-54.	a- 4
Je plaats weten, Numeri 2.....	m/j- 4
De Leviëten, Numeri 3-4.....	j/a- 4
Leven met God, Numeri 5 : 1-8	s- 4
Je vrouw verdenken, Numeri 5 : 11-31.....	o- 4
Tijd van totale toewijding, Numeri 6 : 1-21.....	n- 5
Zegen!, Numeri 6 : 22-27.....	d- 4

BIJBELSTUDIES N.T.:

Gods menslievendheid!	
Titus 3 : 1-17	j- 7
Wat goed en nuttig is!	
Titus 3 : 8-11	f- 7
Tot slot!	
Titus 3 : 12-15	m- 7
Inleiding,	
2 Korinthe 1 : 1-11	a- 6
Een man een man, een woord een woord.	
2 Korinthe 1 : 12-22	m/j- 7
Sparende liefde	
2 Korinthe 1 : 23-2 : 11	j/a- 6
Een aangename geur van Christus	
2 Korinthe 2 : 12-17	s- 6
De maan van de Wet en de zon van het Evangelie	
2 Korinthe 3	o- 7
Een schat in een aarden kruik	
2 Korinthe 4 : 1-15	n- 8
Over de tent van een tentenmaker	
2 Korinthe 4 : 16-5 : 10	d- 7

VAN DE VOORZITTER:

j-10; f-10; m-9; a-10; m/j-11; j/a-10; s-9; o-11; n-12;
d-9.

IN THE PICTURE:

De stille evolutie	j-11
Religiehaat	f-10
Religiegeschiedenis	m-10
Van mannenvereniging tot kerk	a-11
Gezangen in de eredienst	m/j-12
Boetedag	j/a-11
Bijbelwerk	s-10
Vieren en verbinden	o-12
Waarom worden we protestants genoemd?	n-12
Koopzondagen en Advent	d-10

UIT DE KERKGESCHIEDENIS:

Thomas á Kempis (1380-1471)	f-13
Heinrich Bullinger (1504-1575)	m-12
Theodorus à Brakel (1608-1669) en het gebed	a-14
Ds. H. de Cock (1801-1842)	s-16
Wulfert Floor "de eenvoudige boerenpraat"	n-15

ORGANISATIENIEUWS:

Wijzigingen adresboekje 2011	j-13
Agenda 2014 Themadagen	j-13
Wijzigingen adresboekje 2011	f-15
Agenda 2014 Themadagen	f-15
Voor Elkaar vakantieperiodes voor alleengaanden	f-16
Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering	f-19
Jaarverslag 2013-2014	m-15
Exploitatie-rekening 2013	m-18
Agenda 2014 Themadagen	m-19
Uitnodiging Huishoudelijke Vergadering	m-20
Wijzigingen adresboekje 2011	a-17
Themadag regio Noord Veluwe en	

Ijsseldelta op D.V. 3 mei 2014	a-17
Onderzoek e-mailadressen besturen en leden	a-18
80-jarig bestaan Mannenvereniging „Schrift en Belijdenis" te Nijkerk	a-20
Lezing Huishoudelijke Vergadering Leven in de eindtijd: volharding geboden ! (1) . m/j-15	
Wijzigingen adresboekje 2011	m/j-18
Themamiddag voor het hele gezin op D.V. zaterdagmiddag 21 juni 2014 "Schijn of zijn"	m/j-18
IK BEN die ik ben. Verdiepings 25+ Conferentie	m/j-20
Verslag Huishoudelijke Vergadering 2014	j/a 13
Lezing Huishoudelijke Vergadering Leven in de eindtijd: volharding geboden ! (2) .	j/a-16
Wijzigingen adresboekje 2011	j/a-17
Themadagen 2014/2015	j/a-18
Lezing Huishoudelijke Vergadering Leven in de eindtijd: volharding geboden ! (slot)	s-13
Wijzigingen adresboekje 2011	s-18
Uitnodiging Bondsdag 2014	s-20
Bondsdag 2014	o-15
Wijzigingen adresboekje 2011	o-17
Voor Elkaar vakantieperiodes	o-17
Uitnodiging Bondsdag 2014	o-20
Verdiepings 25+ Conferentie	n-19
Foto-impressie Bondsdag 2014	n-20
Wijzigingen adresboekje 2011	d-15

BOEKBESPREKINGEN:

Troost voor zieken. Andrew Bonar	j-14
En ik dan? - als ouders scheiden. Ds. J. Belder	f-16
„De tweede brief aan Korinthe". Ds. M. van Kooten	f-16
„Vergeven, dat gaat zomaar niet". Schreuder	f-17
Uit het zielenleven. Prof. G. Wisse	a-18
Zijn leven afgelegd. Isaac Ambrosius	a-19
Spreek tot mijn hart. Ds. A.L. van Zwet	a-19
Verschil mag er zijn! Gods scheppingsplan voor man en vrouw Carrie Sandom	j/a-18
De godvruchtige Avondmaalganger. Petrus Immens	o-17
De betoverde mens, Geestelijke strijd in Bijbels perspectief. Dr. D. Kroneman	o-18
„Is daar iemand...?" In gesprek over de Heilige Geest. Dr. M.J. Kater	o-18

ADVERTENTIES:

j-15; f-17; m-19; a-19; m/j-18; j/a-18; s-18; o-19; n-19
en d-15.

Wijzigingen adresboekje 2011

De volgende wijzigingen doorvoeren:

- 1) de MV "Het Anker" te Urk (blz. 28) heeft een nieuwe secretaris: dhr. J. Kaptein, Rotholm 49, 8321 DH Urk
- 2) de MV "Onderzoekt de Schriften" te Hasselt (blz. 28) heeft een nieuwe secretaris: dhr. F. ten Klooster, van Haersoltelaan 28, 8061 EG Hasselt.
- 3) de MV "Samuël" te IJzendoorn (blz. 26) heeft een nieuwe voorzitter: dhr. J.C.G. Peters, Pijpstraat 2, 4054 MR Echteld.
- 4) de "Hervormde Mannenvereniging op GG" te Ede (blz. 24) heeft een nieuwe voorzitter: ds. M. Goudriaan, Buitenzorglaan 9, 6712 GN Ede.
- 5) de MV "Schrift en Belijdenis" te Nijkerk (blz. 18) heeft een nieuwe penningmeester: dhr. B.J. Engberts, Vlinderlaan 138, 3863 GK Nijkerk.
- 6) de MV "Calvijn" te Zeist (blz. 6) heeft een nieuwe secretaris en penningmeester: dhr. G. Vink, Barbeellaan 35, 3984 MD Odijk.
- 7) de MV "Onderzoekt de Schriften" te Ermelo (blz. 16) heeft een nieuwe secretaris: dhr. H. Pierik, Smidsweg 18, 3852 XB Ermelo.
- 8) de MV "Calvijn" te Oud-Alblas heeft een nieuwe penningmeester: dhr. J. Veldman, Wilgenlaan 12, 2969 BT Oud-Alblas.
- 9) de MV "Bewaar het Pand" te Rijssen (blz. 23) heeft een nieuwe voorzitter: dhr. J. Ezen-dam, De Stroekelt 128, 7463 AP Rijssen.
- 10) de MV "Onderzoekt de Schriften" te Epe (blz. 15) heeft een nieuwe secretaris: dhr. H. Eilander, Pelzerpark 62, 8162 GB Epe.
- 11) de MV "Calvijn" te Polsbroek & Vlist (blz. 13) heeft een nieuwe voorzitter: dhr. M.A. de Wit, Heer W. van Egmondstraat 34, 3415 PW Polsbroek.
- 12) de MV "Graaft en Verdiept" te Bodegraven (blz. 11) heeft een nieuwe secretaris: dhr. R. van de Vis, Oude Bodegraafseweg 38, 2411 HT Bodegraven.
- 13) de MV "Schrift en Belijdenis" te Bergambacht (blz. 11) heeft een nieuwe penningmeester: dhr. P. Vermeulen, Badhuisstraat 2 G, 2861 XT Bergambacht.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van

LEENDERT VERLAAN

op de leeftijd van 90 jaar.

Meer dan 50 jaar was hij een trouw lid van onze vereniging, waarvan verschillende jaren voorzitter.

De Heere schenke Zijn troost en nabijheid aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
"Gode alleen de Eer"

Benschop, 6 november 2014

15

De Heere heeft op Zijn tijd, na een ernstig ziekbed, uit dit leven weggenomen ons lid

LEENDERT BLONK

op de leeftijd van 70 jaar.

De Heere trooste zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie zoals Hij alleen kan troosten.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging
"Onderzoekt de Schriften"
te Waddinxveen

Waddinxveen, 29 oktober 2014

